

NGÀY NAY

NĂM THỨ BA, SỐ 100

CHỦ NHẬT 6 MARS 1938

Một nhà văn Pháp có nói :

« Mọi người Annam đều có một ông quan trong bụng. »



BÁNG BẠNH — Ngày xem hộ tôi, không biết tại sao tôi cứ thấy lục đục trong bụng.
 BÁC SĨ — Không, tình tuy đổi với người ngoại quốc thì là bệnh rất nặng, nhưng
 đổi với người Annam thì là bệnh rất thông thường không hề gì.

Nhà thuộc LÊ - HUY - PHẠCH

Lê-huy-Phách là một nhà thuốc có danh tiếng và được tín nhiệm nhất xứ Bắc. Bất cứ bệnh gì khó khăn nguy hiểm đến đâu dũng
thuốc Lê-huy-Phách đều mau khỏi cả.

Lé-hay-Pháp là một nhà thuốc có thực học — đã làm được nhiều cuộn sách cổ già từ, hiện nay là Lâm viên Khoa-học bên Pháp (Académie des sciences) công nhận và các báo chí Tây Nam khuyen khích l (Nam nă Bão-Toản đã in lần thứ hai, già Op.60 — ở xa gửi thêm Op.20 làm bước gác (tất cả Op.80) — gửi mandat hoặc tem thư cũng được — gửi « tinh hóa giáo ngán » hết Op 95

SÁCH BIỂU KHẢNG — « Bảo Vệ Gia-Dinh » là một quyển sách viết công phu gồm có 6 quyển; 1er) Bệnh nguyên : nói rõ những bệnh thường gặp, cách điều trị, và biện pháp phòng ngừa; 2er) Các bệnh về huyết của dân bà, những bệnh về khí của dân ông —

SÁCH BIỂU KHÔNG — a Bão Vé Gia-Bình là một quyển sách viết về những bệnh thường gặp trong dân chúng như: Sáu mươi lăm loại bệnh và cách điều trị — 2e) Hai bài máy sinh dục: nói những bệnh thuộc về huyết của dân bà, những bệnh về khí của dân ông — nguyên bệnh và dầu má cõ? — 2e) Tiêu đề kinh già: những bệnh cam, sài... của trẻ — 4e) Phong tình căn bệnh: nói rõ những bệnh phong tình — 5e) Ngũ lão căn bệnh: các bệnh ho, hiccups, hiccups, sỏi, xuyễn, súc, lao... — 6e) Bài trừ mục bệnh: các bệnh ở mắt...

LÝ HỘNG NGHỊ LỘ THÂN

VĂN NĂNG LINH BỘ

VĂN NĂNG LINH BỒ

Thứ lhnđc này rất hay, bô cho các co-thđe người ta rái mau chóng. « Dì Thanh huyết », « bô ngâ tinh huyết » nghĩa là lấy tinh huyết khâm dem bô cho tinh huyết người ta, tức là thứ thuốc này dùng những co-thđe của loài vật như: gân húu, cao ban long, linh long... Các Mùi ấy chế hóa rồi hợp vào các vị thảo mộc rât quý... làm thành thứ thuốc Vạn-nâng-linh-bô này. Thuốc này dâ kinh nghiêm nhiều năm. Ai dùng cũng rât lấy làm mđ. Đến nay trân phan được cả trăm, chung tôi mới dem phát hành thứ thuốc này để giúp anh em các giới thđm phan sicc khỏe. Ở thế-kỷ thứ 20 này, lòn tinh thần, ham vát chất, dien-khì nhiêu. Nên đời nay, it người tuồi thđ bằng đđi xưa, thđ cò a nội thương nhân ngoai» cảng đđi lâm, không nhđng thđ mà lại còn tím óc cạnh tranh... biêt bao nhiêu cò nó làm hại sức khỏe của chúng ta. Bởi thđ phải cò thứ thuốc Vạn-nâng-linh-bô này đđ giúp đỡ anh em các giới thđm phan sicc khỏe. Dùng thuốc này thán hinh tráng kiện, phan khởi tinh thần, thèm khôn, tăng lri nhô, làm việc lâu mđt, ăn ngon ngủ yên, khỏe mạnh luon, tăng thđm taoi thđ... Làm việc quá sicc, su-hr quá đđa làm lùi hại đến sức khỏe và tinh thần: người hom hem, hoa mòn sicc khđi bệnh tật luon luon, tinh thần hổ hoảng, bần thần, hay dach trung, ngực, tim gan thấp thỏm... Người ốm mòn khđi, các cu già sicc lùi yếu suy... dùng thuốc Vạn-nâng-linh bô nùy bô bô sicc khđi mau chóng, khđi hñh hñnh bênh ngay hiem bôi hñi sicc khđi vòi sinh ra. Bất cứ giờ, tñ, lớn, bê đđan óng, đđan bâ, đđan bâ có thđm tron, người môt mệt... dùng thuốc này công hiệu lâi lung, sicc khđi thi nau, giá 1500.

DÀN BÀ BẤT BIẾU KINH

Hành kinh khi lên thẳng khi xuống thẳng, hoặc 2/3 thẳng, hành kinh một lần, hay hành kinh 2/3 lần trong một thẳng, mèo K huyệt tim, nhốt... từ lá kèn huyệt má mèo bệnh kinh bát máu K đã không điều curen sinh hiệu chứng: vang đầu, ủ tai, mờ, xương s và hành kinh, có khi đau bụng nôn hòn nôn !

Điều kinh chưng ngọc số 80, giá 1\$50: Riêng dùng cho các bà có chồng mà mắc bệnh bất điều. Dùng thuốc này đã điều kinh, lại không có thai.

Bìu kinh bò huyết số 21, giá 1\$00 : là eag a tay el, các co, đang
này kinh-nguyệt điều hòa, dỗ da thâm thịt, khử mệt mèo lùm.
BÒ PHẾ TRỦ LAO

BỘ PHẾ TRÙ LẠC

Phòi là cơ quan rất hệ trọng, luôn luôn thở hút, không thể nào
được một phút nào, thì những khì thở hít không đều, nóng phổi, ho
hết, tức ngực, phải tìm cách để phòng cho phổi được khỏe hoa. Phí
yếu sinh ra những bệnh: khái, thẫu, súc, xuyễn, khác huyệt, l
sai...rất là nguy hiểm!

Thuốc Bồ phè trừ lao Lé-huy-Phách số 89, giá hộp lớn 1p00, nhỏ Op60 là một thứ thuốc chữa các bệnh ở phổi mâu khói lâm, cứ già tre, lùn bê có các bệnh ở phổi dùng thuốc Bồ phè trừ lao khói ngay. Công hiệu của thuốc này : Khỏi bệnh khói huyệt, khuyaết (khác nhô ra máu) - Khỏi bệnh xịt-xịt, súc (khô thắc, tắc huyệt) - Khỏi bệnh ho khan - Khỏi bệnh ho đờm - Khỏi bệnh ho gáy, phong trừ các bệnh lao phổi.

Nhà Thuốc LÊ - HUY - PHẠCH — Hanoi, Tonkin

(ier Mars 1938 nhà thuốc Lê-huy-Phêch sô đơn lô 19 Boulevard Gia-long và 40 Boulevard Rollande — Hanoi
 BAI-LÝ CÁC NƠI: Haiphong: Nam-tân, 100 Boncal. Namdjah: Việt-long 28 Rue Champeaux.Thalibinh: Minh-Duc. 97 Jules Piquet. Haïdroung: Ph
 Văn, 3 phố Kho Bạc. Ninhbinh: Ich-tri, 41 Rue du Marché. Baenlinh: Vinh-Sinh, 164 phố Tiên-An. Hongay: Hoàng-dao-Qui, 5 Théâtre. Yenay
 Thiên-sinh-danh, 14 Avenue de la Gare. Cao-bang: Luru-đrèv-Vy 24 Galliéni. Phú-ly: Việt-Dân, 11 Rue Principale. Sơn-tây: Phú-Luong. 8/1
 Courbel. Lang-son: Lý-xuan-Qui, 10 bis Rue du Sel. Thành-hoa: Thái-Lai, 6 Grand-Rue. Vinh: Sinh-Huy, 59 Phố Gia. Hué: Võ-Đông. 2/1
 Berti. Qui-nhơn: Trần-văn-Thắng, Avenue Khải-Dinh. Nha-trang: Nguyễn-đôn-Tuyên. Tuy-hòa: Thành-Tam. Phan-rang: Baan Tr
 Phanri: Ich công-thường cuộc. Dalat: Nam-nam đrèv phòng. Quảng-ngãi: Lý Hirag. Route Coloniale. Paifoo: Chau-lién, 228 Pont Japan
 Phnom Penh: Huynh-Tri 15 Rue Olier. Kampot: Bazaar-Song. Thatkhet: Maison Chung-ký, và khắp các tỉnh ở Nam-ký đều có đại lý.

Tổng đại lý tại Mỹ Tho : NAM-DOUNG-THU-XA



Một thứ cây lại ở trong
Huế, chưa kịp mang
ra rễ, xéo tại hội
Uân Hoa dạo trước.

CHÍNH TRỊ VÀ DÂN CHỦ

Chủ nghĩa “Thiên Mệnh” và đảng Bảo Hoàng

(Tiếp theo)

XEM như trên, chủ nghĩa thiên mệnh ở Âu-châu đã đưa người ta đến nền quân chủ độc đoán hay chuyên chế. Đặc điểm của những chính thể ấy, là có một giới giông kẽ tuc nhau lén ngôi hoàng đế và thu vào trong tay hết thảy chính quyền, quyền lập pháp cũng như quyền hành pháp, cũng như quyền tư pháp. Nhưng có một điều ta nên nhớ, là ở Pháp, ở Đức hay ở một nước nào theo đạo Gia-tô, hồi còn nằm dưới chế độ quân chủ, phần linh hồn của dân chúng với phần xác phân biệt nhau một cách rõ rệt. Jesus-Christ có nói: «Trả lại cho cha Trời cái gì của cha Trời, trả lại cho Cesar cái gì của Cesar ». Thế cho nên, dân người ta tin rằng quyền thế của vua là của Đức cha Trời trao cho, phải trọng vọng, phải phục tòng, người ta vẫn coi linh hồn là một thứ đặt ra ngoài quyền sở định của nhà vua, người ta vẫn được tự do về tinh thần: người ta chỉ thuộc quyền sở hữu của cha Trời mà thôi. Người ta quên theo mệnh lệnh của nhà vua, song người ta không coi nhà vua như một vị thần minh, phải thờ phụng.

Ở Đông phương, trái lại, đã làm bấy lâu, là phải làm bấy lâu từ thế phách cho tới tình thần. Chủ nghĩa thiên mệnh ở Á Đông khác với chủ nghĩa thiên mệnh ở Âu-châu là ở đó.

Ở Đông phương, thực vậy, Hoàng đế là một vị thần minh cao quý hơn loài người và rất gần gũi Thượng-dế. Đó là một tin tưởng gây nên từ đời thái cổ mà đến. Không từ đâu có tái trạm khắc lại một cách rõ rệt.

Thượng đế hay Trời của nhó giáo không phải là một đấng có hình dáng, có tinh cảm như người ta. Ông Trời như thế là ông Trời của cõi nhân, hay của lũ ngú dân. Không từ đâu biến cải ông Trời tho so áy thành một thiên lý vô hình, rất linh diệu, rất cường kiệt, một cái ý chí mạnh mẽ để điều khiển các sự biến hóa trong thế gian theo sự hòa hợp, sự nhịp nhàng. Ông Trời ấy, thiên lý ấy, bao trùm cả vạn vật và là chủ tể cả vũ trụ.

Dưới ông Trời ấy, có vua. Vua, tức là

lý nhất, thay mặt Trời để trị dân, đưa đến con đường toàn thiện toan mỹ. Mà xã hội, ở Á Đông, chỉ là một cái gia đình lớn. Cho nên quyền hạn của vua ngoài xã hội, là quyền hạn của gia trưởng trong gia đình.

Vì vậy, vua không những có uy quyền về mặt chính trị, mà còn có vẻ mặt tôn giáo, về mặt luân lý nữa. Vua ở trên hết thảy mọi người, lại ở trên cả các vị quỷ thần nữa, chỉ có phục tòng thiên mệnh này như nhau người ta phục tòng mènh của cha mà thôi. Vì vậy, vua không phải chỉ riêng để người ta trọng, người ta sợ, mà còn để cho người ta thờ phụng nữa. Vì vậy cho nên có khi người ta nói «trung» với vua, có khi người ta nói «thờ» vua.

Xem đó, thuyết thiên mệnh ở Á Đông đã khiến Hoàng đế có được uy quyền về hết thảy các phương diện, chính trị, luân lý, tôn giáo. Không có ở một nơi nào khác uy quyền của vua chúa lại to lớn đến như vậy. Nhưng không phải vì thế mà Hoàng đế muốn làm thế nào ý. Chính vì Hoàng đế là một đấng minh, tài đức hơn hết thảy mọi người, Hoàng đế lại càng phải theo thiên-mệnh, là « yêu cát mà dán yêu, ghét cát mà dán ghét ». Là vì Thiên thi tự ngã dán thi, thiên thiêm tự ngã dán thiêm (dàn trông thấy ở đâu, là trời trông thấy ở đó; dàn nghe thấy ở đâu, là trời nghe thấy ở đó). Sức mạnh của vua chúa ở Âu-châu, ở đây không có nghĩa nữa: Hoàng đế Á Đông không lấy uy lực để ép người, chỉ lấy tài đức làm gương cho người. Hoàng đế luôn luôn phải tu thân, theo thiên lý, thi sự hòa hảo, sự bạn phúc mới có được trong dân gian.

Nếu có một giây phút làm lỗi, thi Hoàng đế phải tự sửa lỗi, cầu Trời tha thứ cho. Những thiên tai, hanh bẩn, hay hỏa hoạn, đều là do lỗi ở nhà vua kém đức, nhà vua phải sửa lỗi ta với Trời. Ông vua nào lâm lõi mãi mà không chịu sửa chữa, cứ cậy ở quyền thế để làm việc thất đức thì người khác có thể vì dáo mà thảo phạt: thí dụ như vua Kiệt, vua Trụ ngày xưa.

Nghĩ cho kỹ, ông vua ở Á Đông là một vị giáo-sĩ hơn là một ông vua. Ông coi thường

giáo. Ai được mục kích những kỳ tề Nam-Giao đã rõ. Nam-Giao là ngày nhà vua thay mặt hết thảy thần dân mà tế Trời, Đất. Hôm ấy nhớ sự tế lễ tôn nghiêm, nhở sự trai tịch, nhẽ vua lỗ được tắm lòng thành kính của mình và của bách tính đối với Thượng-dế để Thượng-dế thi ân tác phúc cho.

Về mặt thực hành, thuyết thiên mệnh ở Á Đông cũng có khác thuyết thiên mệnh ở Tây Phương. Ở Á-dông, thuyết ấy, đã trải qua mấy ngàn năm và vẫn giữ được trong trẻo, vẫn nguyên chất đem ra ứng dụng vào việc đời, cho mãi đến lúc những tư tưởng cá nhân, tự do cho người Âu-trần đến như sóng biển lên bão kinh lớn.

Ở Âu-châu, trái lại, theo sự biến hóa, sự tiến bộ của tư tưởng, của linh người, thuyết thiên mệnh về mặt thực hành, người ta thấy biến thiên. Người ta thấy xuất hiện ra chính-thê quân chủ hiến Pháp. Quyền thế của nhà vua, về thuyết lý thi vẫn là vô hạn, nhưng ở bên cạnh có những đại biểu của dân chúng hay của một giai-cấp trong xã hội chia quyền chính với nhà vua. Prä dụ như ở bên Anh, các đảng bảo-hoàng thường lấy gương nước Anh để bêu-vợ cho chế độ quân chủ ở những nơi mà người ta nêu tên tư tưởng tự do không phục theo chủ nghĩa.

Gần đây, ở nước ta, cũng có một luận điệu cãi cách như trên. Đảng bảo-hoàng ở đây, theo ý tưởng của ông Phạm-Quỳnh, — cũng lấy ý dân pha vào chủ nghĩa tôn-quán.

Ông Phạm-Quỳnh không mong gì khác, ông chỉ mơ ước sống dưới cái chế độ bảo hộ thành thực. Ông muốn nhà vua sẽ là thành chủ quyền hành pháp, nhưng bên cạnh nhà vua sẽ có một nghị viện, sẽ có những vị thương thư có trách nhiệm đối với vua và đối với nghị viện. Nghị viện sẽ do một số dân bầu lén và quyền hạn sẽ định đoạt tùy theo sự tiến hóa trong nước. Trên cùng, là nhà nước: Đại pháp, mà người thay mặt là ông toàn quyền. Như vậy, ông Phạm-Quỳnh ý muốn điều hòa chủ quyền của nước Pháp, chủ quyền của nhà vua và chủ quyền của dân chúng.

Cân chung hằng tuần...

HƠN tuần lễ nay đi đâu
cũng thấy người ta bàn tán
chuyên chính trị quốc-cđ.
Người ta lo rằng ông Eden đã từ
chức thì không khéo ông thủ tướng
Chamberlain sẽ đưa nước Anh
nhập cảnh với Ý, Đức và sẽ kêu cả
nước Pháp vào bọn. Tự nhiên,
nước Nga sẽ bị đồng minh bối rối,
và với nước Nga, nước Trung-hoa
khốn nạn.

(- Nhưng hình như ông thủ tướng
Chautemps của nước Pháp lại
choi cái nước đối như ông Laval,
hồi năm xưa: cũng như ông Laval,
không bờ Ý, mà vẫn thân Anh,
ông Chautemps muốn vừa đi với
Nga, vừa dì với Đức, Ý.

Nhưng chẳng rõ hai anh chàng
Nga, Đức có chịu chung nhau một
cõi tình nhân Marianne chàng?

Điều đó khó lòng mà biết được.
Chi biết cậu Michel (1) tảng binh
bị rǎi gấp và có Marianne cảng
chẳng chịu ngồi yên mà ngâm.
Còn bón dán con Trời thi vẫn
ngồi ngâm trai phá Nhật rơi
xuống nhà cửa, dẫu óc, lug các
báo Tàu luôn luôn hăng hái dem
cái số 450 triệu ra doa nạt quân
Nhật: « Cõi thử giết chết hết
450 triệu dân Trung-Hoa di xém! »
Nhưng hình như quân Nhật không
chiết sợ hãi, vẫn nem trai phá như
thường.

Ở Đông-dương thi việc phỏng
thù nghé đầu vẫn tiến hành. Pháo
dài Đà-sơn đã xây xong. Bây giờ
chỉ còn việc xây nền tháp
của hai dân tộc Pháp, Nam nưa
thời. Ai ai cũng cho việc này là
cần.

Vì thế, ông « già » Pham-huy-
Luc (người Annam) và ông La-
combe (người Pháp) đã diễn thuyết
trong Hội Nhân quyền.

Vì thế sinh viên Cao-dâng vura
Nam và Pháp đã họp nhau đe

1. Nước-Đức

choi bởi một cách nhạt nhẽo và
buồn lẻ.

Vì thế cứ mỗi lần dân quê kêu
ca về thuế thân mới, phủ Thông-
sứ lại sửa đổi lại một lần.

Và vì thế, nghe đâu phủ Thông-
sứ lại sắp sửa đổi thuế thân một
lần nữa, cho hàng dân nghèo
đói được nhờ, vi hiện giờ có lẽ
rất nhiều làng chảng có một ai
vô sản hàn đê được đóng thuế
một đồng ráo.

Cũng có khi nền Pháp-Nam thân
thiện tự xây đắp trong linh hồn
một người. Như ông Nguyễn-mạnh
Tường chẳng hạn. Trước kia ông ta
tay dặc, tay cả tư tưởng lẩn
hánh vi. Nhưng từ ngày ông ta
tay vợ Annam, và từ ngày ông ta
tuyên bố sẽ rửa chân cho cha mẹ
thì ông ta đã quay một nửa về
với nước xưa.

Nhưng tiếc rằng ông ta thiền về
phản văn hóa quá nên nhãng
quên hẳn phần giáo dục (cho ông
ta). Trước mồ ban Nguyễn Thiệu,
ông ta đã ứng khẩu (1) đọc một
bài điếu văn (bằng tiếng Pháp)
để sủa báng quơ những con chó
đại dã nhởn bợt vào giày ông ta. Ủ,
nhưng con chó kia đại thực đáy.
Đến bây vào óng ta cũng không
nên, chứ đừng nói nhỗi bol vào
óng ta. Vì óng ta sẽ không thể bắn
được nữa. Bắn, họa chảng chỉ
những con chó dai đã quá tư hả.

hái-Hưng

HỘP THƯ

Xin cho biết chỗ ở :

Các ông : Nguyễn-tiến-Lợi, Nguyễn-
Hồng, Bảo-trúc-Sơn, bờ-bắc-Tiệp, Thường
Quân. Thiên-quang Nguyễn-văn-Chúc,
Mai Khanh.

Các ông có biệt hiệu trên các tranh
hội hè : LP - SB - Bais - Obaha -
HT, tác giả bức vẽ « Ba xoan nhỏ »,
Vito và Nguyễn-văn-Thor.

BÉO... GÂY

Bán bì béo qua không thể nào có hình vóc đẹp được, người nom chóng già,
mắt quẩn áo tát thời rất chướng mắt. Muôn nhẹ bớt cần đi các bá hàng dùng
thuốc THANH-THÂN-HOÀN P. E. mỗi tháng bớt ít nhất được 5 kilos.
THUỐC NÓ VŨ (globules mammillaires) làm cho vú rủ và nó ra, cốt
để tôn vú đẹp của bộ ngực. Chỉ 10 ngày thấy biến nghiệm. Thuốc làm gầy
và uốn vú trên đây của MỸ-VIỆN TAMINA bên Pháp chế ra. Cam đoan
không bài lụi vị, mỗi thố giá 1p50

Bán tại hiệu :

Đào-Lập

97, Phố Hàng Gai, Hanoi

VỚI CÁCH

TUẦN BÁO RA

XẾP ĐẶT MỚI

NGÀY CHỦ NHẬT



SẼ THAY ĐỔI LUÔN LUÔN

MỖI NGÀY SẼ HOÀN TOÀN HƠN

NHỮNG NHÀ VĂN VIẾT GIÚP CÓ GIÁ TRỊ. NHỮNG
BÀI VỒ HAY. NHỮNG CUỘC THI RẤT VUI RẤT MỚI.
NHỮNG SỐ ĐẶC BIỆT VỀ CÁC VĂN ĐỀ QUAN TRỌNG



Bao giờ cũng di trước các tư tưởng và
công việc, bao giờ cũng công bình và
trọng quyền lợi của độc giả; là tờ báo có
một đặc sắc riêng, không báo nào có.

Chủ-nhiệm : TRẦN-KHÁNH-GIÚ

Chủ-bút : THẠCH-LAM

Thư tú và mondai xin gửi về ô. Trần-khánh-Giú

Bài vở đăng báo xin gửi về ô. Thạch-Lam

Việc quảng cáo xin thương lượng với ông NGUYỄN-TRỌNG-TRAC

NGÀY NAY SỐ 100

Ngày Nay diễn kỷ này vừa đúng
100 số. Nếu theo lệ thường thì

chúng tôi phải dừng lại một chút,
để ngầm bước đường dã qua, để

tự mãn về công việc đã làm và

hy vọng về tương lai.

Nhưng Ngày Nay chúng tôi
không tự mãn bao giờ cả: lúc
nào chúng tôi cũng tiến, cũng cố
gắng làm cho tờ báo mỗi ngày
một đẹp đẽ, một hoàn toàn hơn.

Tờ Ngày Nay bao giờ cũng là
một người bạn thân thiết của
các độc giả, và chỉ vì các bạn
độc mà làm việc

Vậy nhân dịp số 100 của tờ báo
này, chúng tôi mời các bạn đọc
và các nhà đại lý yêu quý cùng
chúc mừng cho Ngày Nay cùi tiên
mãi.

Tòa-soạn và Tri-sự NGÀY NAY

Phim VARIÉTÉS

Đến 9 giờ tối thứ bảy 5 Mars 1938

rap chiếu bóng OLYMPIA phổ hàng

Da sẽ hiển bà con mệt tối vui đặc

biet để giúp hội Septe Naulque,

Ngoài phim VARIÉTÉS là một cuốn

phim hay nhất trong năm vừa qua,

nhưng sẽ được thưởng thức

những điệu hát du dương của Miss

Thanh-Dung và những lời nhảy

claqueur rất đẹp mắt của một tài

tử mà nghệ thuật không kém gì

Ered Astaire bên Mỹ

Xin giữ vé trước tai :

Cơ Chang 100, Rue du Colon

Librairie Centrale 110, Pont en bois

Résistance 200, Rue du Colon

Quốc hoa thư quán 35.

CẨU O

Tìm việc

« Trẻ tuổi, đang học ban 3e seconde
et daire, muốn tìm việc làm : cảng ta
cảng bay, không có nhiều trọng, mua
đa sống. Xin viết thư hỏi :

M. Khâm A. N. 61, Cầu Tân-Bông
(Hà-nội)



Gây quan

Mỗi năm nhà nước mở khóa thi
Để khen trong trung, lắc lưỡng kỳ
Lấy mặt sồi sánh ra giúp việc,
Bỗn làm tấp sự ngạch quan tri.

Mỗi năm, các câu lớn, tên khoa
Sung sướng bằng xanh dò thám hoa.
Tuy chàng vinh quý, cờ, vàng, lọng
Cũng là lừng lẫy khắp gian xa.

Quảng cáo không công, lầm nhặt
Trình
Đang tên, đang tuổi, lại đang hình.
Làm như các câu « quan non » ấy
Là những kỳ đồng, mới tái sinh.

Trong làng trưởng giả, những cõ
não
Sân mỏ nhưng chưa có kè đào,
Máy máy hông lên, bù lòn tắt.
Mơ màng của dân với tay trao.

Cụ thương Quỳnh ta cũng sướng
ran,
Xoa tay, hê hả cái gan vàng
Mừng cho nước tôi còn cơ khá
Vi chàng bao giờ tiệt giông quan.

TÍT-MÔ

TRONG Nam, tháng vừa qua, Hội nghị con trai đã chiêu tập lần thứ ba. Nhiều cuộc vui đã đến cho dân Saigon sự vui vẻ chúc lát, và nhiều bài diễn văn đã đọc mọi cách trình trọng. Người ta đã lắn lướt nói đến những công cuộc đưa trẻ em đi nghỉ mát, công việc đã làm của những hội Bảo-Anh trong Nam, lợi hại của việc cho trẻ em đi xem bắp bóng, sự ích lợi của chủ nghĩa hướng đạo. Nhiều tờ trình về vấn đề giáo dục, về sinh và sức khỏe của con trai đã được người ta chú ý.

Hội nghị con trai bắt đầu có đã được ba năm nay. Mục đích là có động cho hết thảy mọi người để ý đến vấn đề con trai, một vấn đề rất quan trọng, vì có canh hè mệt thiết đến trường lai của xã hội.

Có người nói vấn đề ấy trước hết là một vấn đề về già dinh và về luân lý. Nó lại là một vấn đề xã hội nữa. Giáo dục là một điều cần thiết đối với các trẻ em, vì những tính nết hấp dẫn được bồi cồn nhỏ sẽ có ảnh hưởng đến suốt đời. Người An-nam ta phản động chênh mang việc dạy dỗ con cái, đó là một cái hại lớn, cần có những bài học nghĩ như bài học trên đây, luôn luôn nhắc ta bỗn tinh cầu thủ ấy đi.

Xã hội lai cần phải để ý đến những con trai không may sớm mất cha mẹ, hay sớm lao vào con đường bất chính; tìm phương pháp dù đặt họ đến một cuộc đời đáng sống là nghĩa vụ của hết thảy mọi người.

Có tin, quyền sách « Đông-kinh-nghĩa-thục » do ông Đào Trinh Nhất soạn bì cầm. Một quyền sách khảo về một trang lịch sử gần đây, đã nhiều lần xuất bản. Nghĩa là một quyền sách ai này đã đọc cẩn thận.

Như vậy, cảm, hiểu quả hẳn là như không cảm thấy. Chỉ khác một điều, là nhau lại cho ta biết rằng quyền tự do tư tưởng ta chưa có. Chúng tôi tưởng sách về tư tưởng, về khảo cứu cần phải để tự do xuất bản,

SÉ BĂNG TRUYỆN

LOAN, DŨNG

TẬP TRUYỆN DÀI

VỀ BỐI CỦA ĐÔI BẠN THANH NIÊN CHỊU ĐỨNG NHƯNG
NÓI KHẮT KHE CỦA MỘT XÃ HỘI ĐƯƠNG THAY ĐỔI, VÀ
ĐẤY RẦY NHƯNG SỰ TRÁI NGƯỢC, XUNG ĐỘT NHAU.

CÓ 4 CUỐN:

I ĐÔI BẠN II GIÓ LỘNG

III ĐỊA NGỤC IV BIỆT LY

ĐỌC RIÊNG TÙNG TẬP MỘT CÙNG CÓ THỂ HIỂU ĐƯỢC

NGƯỜI và VIỆC

nếu không có tình cách xoi giục dân chúng nỗi loạn, hay có tình cách phả rối cuộc trị an. Nếu một cuống sào có linh cách này ra đời, thì đã có nhà tư pháp, đã có luật hình tòa án để ra áp dụng. Còn nếu không, thì thôi, canh già phải cầm áo. Cảnh đoán là sao cho được sự mạnh của tư tưởng; còn lý của người Nam, người Nam cần phải biết rõ, thì người ta mới không đâm sào ché là một giông chì biết học « thủy tổ chung tôi », là người xứ Gaulle ».

Chính trị phạm ở nhà phà Hà-đội đã tuyệt thực để yêu cầu an uống được thèm và được theo một chế độ riêng.

Và họ đã thôi, vì lời yêu cầu của họ đã được chính phủ chuẩn bị.

Nhưng vẫn, chính phủ đã rõ ràng. Nhưng ta vẫn không khỏi thích một điều, là nếu chính phủ chuẩn y cho họ trước, thì có lẽ họ không nhận đổi trong bấy nhiêu ngày.

Ông Thống sứ Châtel rất lưu ý đến việc canh nông và tiêu công nghệ trong xứ. Vì công quỹ Bắc-ký thiếu thốn, nên ông đã yêu cầu ông Toàn-quyền trả gấp cho 2250000p, để khai hoang vùng Thái-ning sau dãy núi Tam-dảo, và từ 2000 gia đình lên dãy. Ông lại chủ ý đến việc làm cho hoa màu thêm tôt ở các vùng hạ du. Còn về vấn đề tiêu công nghệ, thi hiện ông đương trú thà thực hành cái thuyết: « dân quê phải có tiêu công nghệ trong tay ».

Nhưng công cuộc vừa kể, là những công việc đang làm, và cần làm một cách khẩn cấp. Ta nên mong chóng được thấy kết quả tốt đẹp, là sự thịnh vượng của toàn dân trong nước.

Ông ngoài, tiếng súng của chiến tranh nghe nô gán lại. Miền Quảng Đông, Quảng Tây quản Nhật đương háng háng bắn và quản Tàu đương háng háng chém. Tuy vậy, vẫn chưa có chiến tranh chính thức. Việc đó tại nước Nhật. Nước Nhật không muốn tuyên chiến với Tàu là vì cần mua dò chừng ba bốn triệu tấn dâu hòn của Án-đô Hòa-lan và của Mỹ mỗi năm. Nếu tuyên chiến, thi phải đến tận bến Mỹ mà mua, mà tàu để chở dâu nghe chừng không đủ.

Một câu hỏi

BÀO XÚ SƠ Annam kỳ xưa qua có đặt một câu hỏi rắc rối như: Ông quan làm cái gì?

Bài báo ấy từ giờ rằng ông quan, ngày xưa là « cha me dân », là một vị lão thành đáng để cho dân làm gương có đủ uy quyền về mặt triết... Ông quan ngày nay, cái bóng của ông quan ngày xưa, là một giới giữa dân chúng và chính phủ Pháp và đế Kim-thượng, là một viên chức hành chính có quyền, là một chiến sĩ của công cuộc Pháp-Việt để hai, và vì vậy cần phải hy sinh, cần phải có đủ đức tính. Nói tóm lại, giông quan là một giông tốt nên già, và quan trưởng nên không có nô, cần phải bịa ra nó.

Cái châm ngôn này hình như của người Pháp và nêu đúng vào địa vị người Pháp thì câu ấy rất đúng. Cai trị một thành địa, cần phải đưa vào một sức mạnh nào trong xú, cho nên ở đây, thi có quan, ở Phi-châu thi có tú trướng, hai đảng giá trị cũng như nhau. Cho nên, cái thi, thi-tu nhiên không có quan trưởng, cũng phải « bịa » nó ra như ông toàn quyền Robin ngày xưa đã « bịa » ra ông Nguyễn Lãng.

Còn như bảo ông quan là mời giới giữa dân và chính phủ, có đủ tài đức và biết hy sinh, thì « bịa » hơi ngoa ngoài một chút. Vậy, giải thích cho thiết đáng, thi ông quan là cái gì?

Theo ông Phạm Quỳnh làm báo Nam-phong, thi ông quan thời nay là cái má ta bát nhẫn nói.

Nhưng trong cái má ta bát nhẫn nói ấy, thi hiện nay ta lại thấy có ông Phạm Quỳnh.

Theo người khố rách, thi ông quan là cái họ phải sợ như sợ ma, nhưng đối với ông Bàng Bành, thi ông quan là một vị thần có đủ tài, đức, đáng ái tiễn ngồi trên.

Dối với dân đen vào công sở, thi ông quan thường là người chay giấy, còn đối với ông Phạm Lẽ Bằng, thi là người deo kim khánh.

Bên như ông quan Tàu, thi theo bà Tuồng giải Thạch, nó là một cái họa. Bà có nói: « Nước Tàu có hai cùi đích: là quan, và chúa ».

Nhưng đó là ở bên Tàu, chứ ở bên ta, chả có làm gì có nhiều.

H. D.

Cuộc thi số Mùa Xuân

Trong số báo sau sê tuყen bô kết quả
Cuộc thi số Mùa Xuân

Nón LEMIUR

của họa-sĩ NGUYỄN CÁT TUỐNG có nhiều kiểu lá, nhiều màu khác nhau rất mỹ thuật có thể ăn hợp với hết thảy các thứ y phục, khuôn mặt và màu da của các bạn gái.

CÓ BẤY TẠI HIẾU MAY Y-PHUC PHỤ NỮ TÂN THỜI

LEMIUR

N° 16 Rue Lê-Lợi (Giốc cây Thị Hạnh Kén) Hanoi

Mua buôn có giá riêng, xin mời lại nhà thương lượng

ĐẠI LÝ: | Hiệu Quang-Vạn-Thành, 51 Paul Doumer, Haiphong
Fémina Rue Piquet Phnompenh

TRUYỀN VUI HÀNG TUẦN

Một nhà văn kè :

Cô phù dâu

LÊN lấp chồng, nhờ bốn người bạn gái cùng hai mươi tuổi như mình là Mai, Hồng, Oanh và Biệp đi phu dâu. Nhưng bốn cô này lại bắt buộc Liên phải ưng theo một điều kiện, — rất mới mẻ và rất có ý nghĩa, — là mỗi năm Liên sẽ phải làm tiệc kỷ niệm ngày cưới và sẽ phải mời cả bốn người đến, để chứng kiến cho hạnh phúc của mình. Nhưng có nào lấy chồng thì sẽ thôi không được mời nữa. Cái ý kiến ngộ nghĩnh ấy, Liên rất vui lòng vâng theo.

Liên hứa sẽ y lời. Và bốn cô bạn cùng thề sẽ không quên bữa tiệc hằng năm đó.

Chưa được một năm, Liên làm tiệc. Cả bốn cô bạn đều dù mặt đè trông thấy cái... hạnh phúc đáng thêm của Liên. Các cô đều mừng cho Liên, nhất là Liên đã được một con.

Năm thứ hai. Chỉ còn ba cô đến dự tiệc, vì có Mai mời lấy chồng, không được mời nữa. Nhưng bữa tiệc không kém vui, vì Liên lại mời thêm một đứa con nữa. Ngày tháng sau, cô Hồng cũng bắt chước cô Mai. Và đến năm thứ ba, chỉ còn Oanh và Biệp đến chứng kiến cho cái hạnh phúc... đã bắt đầu. Rằng cũng của Liên, vì Liên đã thêm được một đứa con nữa là ba, và đã bắt đầu dành con và cái nhau với chồng giữa tiệc.

Năm thứ tư, vì Oanh đã lấy chồng nên chỉ còn Biệp đến dự tiệc với hai vợ chồng Liên và bốn đứa con nhỏ ý eo.

Năm thứ năm, Biệp lại đến dự tiệc và để giüm đứa con thứ năm của bạn.

Đến năm thứ chín, vợ chồng Liên nhớ lê lại làm tiệc mời bạn, và Biệp cũng nhở ngây, leo dèo lên giữ lời thề cũ. Nhưng Biệp đã thấy rằng vợ chồng Liên hận vẽ chín

đứa con lộc nhóc, đứa sài, đứa già, không quan tâm đến tiệc mấy, và cái không khí đã tẻ lạnh lắm rồi. Cô tự nhủ: « Thôi, bùa tiệc kỷ niệm này sẽ là bữa tiệc cuối cùng. Trong năm nay, mình sẽ cố... lấy chồng cho xong chuyện. » Và cô lại quả quyết nói với vợ chồng Liên: « Anh chị à, chỉ trong năm nay thi em sẽ lấy chồng. Anh chị sẽ đến mừng cho em nhé ». Vợ chồng Liên tuy ngày nào cũng cãi nhau, đánh nhau, nhưng lần này thi đong ý mà chờ dài một cách sung sướng như trút được gánh nặng.

Trong năm ấy, cô Biệp đi buôn bán xa, không có tin tức gì, và Lên cũng không nghĩ đến nữa.

Năm sau là năm thứ mười của gia đình Liên. Một ngày kia, hai vợ chồng Liên đương cãi nhau vì nỗi căm nỗi, thi nghe tiếng chó sủa ầm ỹ ở ngoài cửa. Một lát sau, trông ra thấy cô Biệp lững thững bước vào, mặt buồn thiu. Hai vợ chồng còn đương ngạc nhiên không hiểu gì, thi Biệp đã hỏi:

— Thế nào? Anh chị không nhớ ngày hôm nay là ngày gì à?

— ?

— Hôm nay là ngày kỷ niệm thứ mười của anh chị mà!

Hai vợ chồng Liên ngạc nhiên nhau rồi cũng hỏi:

— Kỷ niệm gì thế, hứa chị?

Đoàn-phú-Tứ

Ký sau :

Truyện vui của Xuân Diệu

Giới thiệu

Chúng tôi được tin Việt-Nam Văn Đoàn ở Hà-nội đến ngày 10-3-1938 sẽ cho ra đời tờ báo *Đời Nay*, tuân bao chính trị và xã-hội do ông Nguyễn-văn-An chủ nhiệm và chủ bút.

Chúng tôi vui lòng giới thiệu cùng độc giả, và nhân tiện xin nói để độc giả biết rằng tờ báo *Đời Nay* ấy, có lẽ ngắn nhất và trừng tên với nhà xuất bản *Đời Nay*, chứ thực ra không có liên lạc gì đến nhà xuất bản *Đời Nay* cả.

Thiếc Lậu Bào - An

Là một thứ thuốc gia truyền uống vào không vật vã mệt nhọc và hại sinh dục như những thứ chè bằng ban miêu, thủy ngân, (dân bà có thai cũng uống được) chỉ độ 5, 6 tiếng đồng hồ đã thấy hiệu, thấy đỡ rồi chẳng bao lâu mà khỏi nên đã được nhiều anh em chị em trong Nam ngoài Bắc tin dùng, cả đến người Tây người Ta cũng công nhận là không dân dã. LÂU MỚI MẮC, tiêu tiện tức, buỗi, xót, lâm mủ nên uống đẳng số 14 giá 0p60 một ve. — MẮC BÃ LẨU, tiêu tiện thông, không buốt, ít mủ, có người sảng dạ mới có mật lý (goutte militaire) nước tiểu thi đục và lâm vẫn (filaments nên uống, đẳng số 15 cũng 0p60 một ve.

BÀO - AN - ĐƯỜNG — 22bis Route de Hué -- HANOI

HỌA SĨ GÀN

— Kla, sao bác lại xóa cái tranh « tri kỷ » của bác đi thế?

— Vì tôi vẽ hai người ngồi một xe, mà vừa mới có lệnh cấm bác không biết à?



Ham

Thù đoạn của ông Nghè Tường

VÌL bài này, tôi làm một bốn phần thiêng liêng, bốn phần của một người bạn đối với hương hồn người quá cố, tôi muốn nói ông Nguyễn Thiệu, nguyên hội trưởng hội C. S. A.

Tôi xin lỗi đã nhắc đến tên một người hiện nay không còn nữa.

Nhưng nếu cần phải nhắc đến tên người đã mất để bênh vực hương hồn người đó, tôi sẽ dù cần dám làm việc ấy và nói nhỏ với ông Nghè Tường một câu:

— Không! Ông Nghè Tường a! Ông muôn báo thù những người đã công kích ông, ông cứ việc viết bài trả lời trên mặt báo. Văn chương tri thức, sự cười và nước mắt của ông đều cả mà ông tha con tuc giận riêng ở một chỗ thiêng liêng, trên linh hồn một người bạn, một người bạn trung thành từ trần.

Ông đã làm một việc mà một

người dù ở bậc « sơ học » cũng

không bao giờ làm.

Ông không có can đảm nhận trách nhiệm lối nói của mình, phải gán lỗi cho một người đã khuất để trả thù một cách bẩn hèn những người đã không làm cho ông vui lòng. Cái lỗi ném đá giấu tay, mà lại giấu sau một người chết đó, dù tôi rõ tu cách của ông.

Ông Tường lại nhận mình làm việc xã hội. Việc xã hội của ông? Làm phó hội trưởng hội C. S. A., diễn thuyết để mặt sát tố tiên, và lợi dụng việc công để báo thù riêng. Tôi không muốn nhắc lại việc ông từ chối cho đoàn Ánh Sáng mượn hội quán, trong khi cả ban trị sự C. S. A. đều bằng lòng.

Bộ là công việc xã-hội của ông Nghè Tường, ngoài việc cho xuất

bản mấy cuốn sách trong đó ông tuyên bố trở về quay gõi trước những cái mà trước kia ông mặt sát, bởi vì bây giờ ông đã được... luon, cao và an phận.

Giờ ông lại nấp sau lưng người đã khuất. Ai biết ông Nguyễn Thiệu đã có nói câu ấy hay không, hay ông tự đặt ra? Chì có lương tâm ông biết.

Giờ ông lại sùi bọt đéc để nguyên rùa những người công kích ông Thôi, im đi, nhà « tri thức »!

Phạm văn Bình

Câu chuyện để tặng hai nhà văn

MỘT hôm gặp nhà văn Ng-liêng. Lặng ở tiệc của đoàn Ánh Sáng, ông Lặng phân nán về một câu chuyện thòi mách của *Ngày Nay*. *Ngày Nay*, cách đây ít lâu, có kẻ cho các bạn ghê ve ông Trang La Ng-mạnh-Tường gửi biểu ông Lặng một cuốn sách vừa cười vừa khóc: *Sourires et Larmes d'une Jeunesse*.

Người biếu đã hơi hụt miếng trong câu để tặng, người được biếu bởi thế ghi trả và đập lại bằng những lời cũng hơi hụt miếng.

Có người thấy thế tưởng ông Lặng gửi « tài liệu » cho *Ngày Nay*. Ông Lặng muôn yêu cầu *Ngày Nay* « cho vài giòng lên báo » để giải oan cho mình, vì thực ra ông không hề cho *Ngày Nay* biết chuyện.

Chúng tôi vui lòng giải oan.

Nhân tiện, ông Lặng lại hỏi: — Các ông sao lại biết được câu chuyện ấy?

— Bởi vì đó là chuyện nên biết.

— Đành thế, nhưng làm thế nào mà biết được?

— Cái đó là bí mật nhà nghe.

LÊTA

Hàng Pardessus 1937-1938

Dết bằng toàn « Poil de Chameau » Có 20 màu và dessins khác nhau. Không mát tuyet, màu không phai, mặc không nhau, nhẹ và am. Những thứ hàng tốt đã có cũng không so sánh kịp.

Đời xem cho được các mẫu hàng.

Collection Pardessus de Luxe

Charles M. au's issus T. & T. M. T. issus

Các ngai sẽ được vira ý, không bỏ qua được mà không mang một thứ trong 20 thứ ấy — Các nhà tailleur may những tessus C. M. T. & T. M. T. sẽ được vira lòng khách và tăng nhiều khách hàng



BÊN KIA SÔNG

TRUYỆN NGẮN của THẠCH-LAM

HUYỀN lỵ nói quê tôi là một huyệt n miền hạ du, cũng giao ngang nhũng huyện ly khác

trong nước ta, không có gì là đặc biệt. Huyện không to lắm, nhưng có vẻ uẩn uẩn và đồng dã. Nhờ có con đường xe hỏa đi qua, và một con sông nhỏ, nhánh của sông Nhị-hà, nên sự buôn bán xem ra thịnh vượng. Phố huyện chỉ có một giây — bến này là đường xe hỏa, — một giây nhà lá trát vách hay tường gỗ, nhangs cửa hàng nhỏ nhô của người trong lảng mờ bán các thứ lặt vặt. Trừ hai cái nhà gạch hai tầng và khá rộng: hai hiệu của người khách đến lập nghiệp ở đây không biết từ bao giờ, hai hiệu buôn to nằm kế cả quyền lợi buôn bán ở trong huyện. Sau cái quầy hàng bằng gỗ, lúc nào cũng thấy một hai chú Khách ngồi gầy bảnh linh, và ông chủ hiệu, người béo tốt, hông hào, đầu bóng như hòn bi, ngồi bệ vệ trong ghế bành, luôn tay châm mồi lửa vao, cái điếu thuốc bão. Nhiều người Khách chủ áy, và cái cửa hàng đồ sộ của họ, là những người vật lẩn dẩn gác cho lò hình ảnh của sự giàu có, với lòm cho lòm đoán thay mốt nước lợ ở đây, dâia, nước kỳ-dị mà họ ở đây đến đây; thường ngày, có khú hàng giờ, tôi dừng lại đứng ngán họ, nhìn nhận các cùi chì của họ, và nghe tiếng họ nói lú lo, khiến tôi nghĩ đến một thế giới khác lạ lùng.

Hồi ấy, tôi mới mười ba tuổi. Thấy me tôi ở Hồi-nội vì buôn bán thua lỗ nên mới giọn hàng về huyện này — chô quê của thây tôi — đã được hai năm. Chàng lối ở một căn nhà nhỏ ba gian ngay giữa phố, mặt trước nhìn ra đường xe hỏa, mặt sau trông ra cánh đồng ruộng. Mẹ tôi giọn một cửa hàng tạp hóa nhỏ để bán cho những người nhà quê quanh vùng đây họ lên huyện những ngày phiên. Vì chợ họp ngay ở giữa phố; nhangs hàng quá bánh, hàng gạo, hàng cá, quang gánh ngõn ngang và thùng mủng xếp hàng hai giây đối diện nhau. Dưới trời, tiêng ồn ào của người họp chợ, một tiêng ồn ào dồn

bietet, vang động và sang sảng, từ đám đông áy bốc lên như ngọn lửa, bao chùm lấy cả huyện; một đám đông hoạt động, và uất vê, rực rỡ nhiều màu, đầy ánh sáng và tiếng cười, lấp nhăng câu chửi rủa lanh lanh như kim qua không khí.

Đó là lát cà nói quê tôi, tất cả quang cảnh cái huyện Văn-Dương miền hạ du, mà một người trong họ tôi sinh làm thơ dã vịnh trong bốn câu tuyệt tác này:



Văn-dương xuân sắc cỏ sao
buồn, Đủ mặt ta, tàu khắp bán buôn.
Dưới bến thuyền buôn chen
chúc đầu. Trên đường xe hỏa lại qua

luon! Tôi qua ở đây tết cả cái tuổi
niên thiếu của tôi, sung sướng và
nhảy nhót như một con chim giữa
cuộc sống hoạt động kia bay boc
lối tôi, để hết cả mắt mà trống,
cả tai mà nghe, cả mũi mà ngửi
cái mùi cát, mùi đất, lán mùi
khói rác người ta dồn ở đầu làng
buổi chiều, theo gió với sương mà
chân vào trong phè.

Tất cả chợ huyện, nhangs kẽ
ngách hay bãi không, đối với tôi
đều quen thuộc, thân mật như
một vật cũ trong nhà. Nhưng, bên
kia sông, ở về phía huyện nhà,
cách chợ độ nửa cây số, có một
nơi đồi với tôi như một xít bí-mật,
xa lì. Nơi ấy, người trong phố
vẫn gọi là bến Sen, và con sông
đi qua chỗ ấy được gọi tên là sông
Sen. Bên Sen là một lúm nhà dò
hơn mươi nóc, lắp vào cây cối
xanh um, ở hai bên vệ một con
đường giáp dà đi tám lúp không

biết vè đâu. Phía sau, là một cánh đồng hoang, đầy bãi tha ma và bụi rưa; bên này, một con đê nhô và một giang cát; bên kia, một cái quán cát dà, đứng cạnh con đường nhỏ ngoằn ngoèo đi vào làng có cây đa tiên, một cây do cõi không biết mấy trăm năm, rẽ thẳng xuống đất to mẩy người ôm, khiến không ai có thể phân biệt được đâu là gốc, đâu là rễ. Gần đây, có một cái phần mố, xáy đá bỏ hoang, một vãi tượng, dà mốc rêu lẩn trong cõi rậm, dưới

không hay giao thiệp với người bên áy. Bên Sen án vè tinh khắc, tinh Bắc; những bờ cát rêu nhieu lần vào cướp ở phố huyện rồi lui sang đó để tránh sự lâm nã, lại cảng lận cho vùng đó đối với dân huyện, đối với tôi, thành một vùng hay nhện và đáng sợ. Người trong phố thường thi thảm kè với nhau những chuyện xâng ra bên áy; và mỗi khi có người ở bên Sen sang, ai ai cũng châm chú nhìn như một người ở chốn xa lì nào đến.

Còn lán, một ông cụ già râu bạc đến chơi nhà tôi, cùng thày tôi uống rượu và ngâm thơ phu. Khi biết ông ta ở bên Sen, tôi nhìn ông ta khâm phục lắm; me tôi lại bảo ông ta là một ông đồ rất hay chữ, ở cái làng ven sông phía bên kia, một làng nỗi tiếng vì ngày xưa, dã có một thời mười tam ông liền sỉ. Khi ông cụ ra về, tôi đưa ra đèn dầu cầu, rồi dừng lại nhìn ông dương ó di qua cánh đồng, đến khi ông nhỏ lắp ở chân trời.

Vùng bên Sen cứ luôn luôn ám ảnh trí tưởng tượng non nớt của tôi. Nhiều lần, tôi lên ra đê sau nhà, đứng lên một mò đê nhìn sang bên kia sông, nhìn khu nhà nấp bên cây cối, cái quán trọ và rặng cây trên bờ đê, bên con đường di không biết vè đâu, vè những chốn xe xóm nào tận bến kia giải dời nùi lở mờ xanh ở chân trời; với tôi, sinh trưởng ở chốn đồng bằng bùn lầy nước đọng, dồi nùi quyền rũ như một tiếng gọi lạ lùng. Trong giài nái áy, có một quả dồi mà những

TÚ 16 OCTOBRE 1937 ĐÀ MƠ

NHÀ HỘ SINH VÀ NHÀ DƯỠNG BỆNH

của Bác-Sỹ PHẠM - QUANG - ANH

Chuyên môn

BỆNH ĐÀN BÀ — BỆNH TRẺ CON

N° 66 Rue Richaud.

Telephone 333

buổi chiều nắng trong, tôi thấy nó đổi màu trời xanh. Trên đỉnh đồi, người ta thấy rõ một chùm cáy, me tôi bảo đó là chùm Thiên-thai. Thiên-thai! cái tên huyền ảo của biển trời, khiến tôi nghĩ đến những chốn bồng-lai xinh đẹp, chốn vui chơi của những tiên ông mà thằng tôi vẫn đọc đến tên trong các truyện và kè cho tôi nghe. Rồi tôi thở thầm cho đến buối chiều, đến lúc mặt trời thấp xuống, để được trông cả vùng kia sông chói lòa, rực rỡ ánh nắng; rồi tôi hồn rasa, lúc chỉ còn dang chieu chiếu các nón mây, được trông giây nhà mờ di và thấp xuống, lẩn vào mặt đất, và hai gốc thông cao lên, nổi lên trên da trời.

Dần dần, tôi được có nhiều dịp sang chơi bên Sen. Số đó là nhờ ở anh Tiên, bạn tôi. Tôi đang học ở lớp ba trong trường, gần hết năm, thi Tiên xin vào học. Tôi yêu mến anh ta ngay: Tiên là một đứa trẻ mảnh re và xinh xắn, mắt to và da trắng, tóc mềm như sợi tơ. Tôi yêu Tiên như yêu một cô con gái. Tiên thùy mị, hiền lành và hết lòng với bạn. Nhưng ngoài những nét tốt ấy, Tiên khiến tôi gǎn gu và quyền dã tôi là vì anh ở bên kia sông. Một cái dã đó khiến cho anh ta dõi với tôi trở nên một đứa trẻ kỳ-dị khác thường. Tôi kêu bạn với Tiên rất là thân thiết, và chiều nào tan học, tôi cũng tiễn anh ta đến tận đầu cầu rồi mới trở về.

Một hôm chủ nhật, Tiên rủ tôi sang chơi nhà. Tôi sung sướng như một người sắp được đi phiêu lưu mạo hiểm, vì lần ấy là lần đầu tôi được sang bên kia sông. Tôi với Tiên cùng đi qua cầu; chúng tôi dừng lại tựa vào thành cầu nhìn xuống sông; mây con thuyền của các người buôn bán chen nhau dập bờ, trên có mấy đứa trẻ chơi đứa và con chó nằm cuộn tròn trên mui thuyền ngủ. Đó chính là những chiếc thuyền từ tỉnh Bắc vè, chở những thứ hàng lợ. Tiên giờ tay chỉ vào đám thuyền bảo tôi:

— Ngày trên Bắc vè đây, chúng tôi cũng đi một chiếc thuyền như thế này.

Tôi nhìn Tiên muốn hỏi anh ta về lín Bắc xa xôi ấy, nhưng lại thôi. Tiên đã giặt tay qua cầu đi đến phố Sen. Nhà Tiên ở cuối phố, sát ngay cánh đồng. Tôi thấy một cửa hàng tạp hóa cảng giống như cửa hàng của me tôi, nhưng nhỏ hơn. Trên lâm phản, sau máng



ngân hàng, một bà cụ già lắc bạc phor, vẻ mặt nhán tú, đang ngồi kính tiền. Thấy tôi và Tiên bước vào, bà cụ tươi nét mắt hỏi :

— Cháu đi đâu về thế?

Tiên vừa lấp vặt áo lau mồ hôi, vừa đáp :

— Thưa bà, con sang chơi choi a. Bà cứ nhìn vào tôi, dùng nắp sau lưng Tiên, bảo :

— Cháu về mà uống nước. Cả cậu nứa, cậu vào chơi. Trời nắng thế này mà dì có nhoc không?

Tiên bá cụ êm dịu và ngọt ngào, khiến tôi thấy dễ chịu và vui vẻ.

Tiên mời tôi vào trong nhà, bày biện rất sơ sài, những đồ đạc rẽ tiền và cũ kỹ. Chúng tôi vừa ngồi thi bộ trong nhà bước ra một người con gái độ mười lăm tuổi. Tôi biết ngay là chị Tiên, vì giông Tiên như hệt, cũng nước da trắng, hai mắt to. Trong thấy em, chị Thúy nở môi nụ cười trên đôi môi thắm, một nụ cười tươi và duyên dáng như trong đời tôi chưa từng thấy bao giờ.

— Em đã về đây à?

Tiếng nói cũng êm dịu như tiếng bá cụ, nhưng trong hơn. Thúy lai gán chúng tôi, săn sóc hỏi em. Tôi ngây người trước cái sắc đẹp của nàng, trong lòng tôi nhiên cảm động: tuy con trai nhưng tôi cũng biết là tôi đương đứng bên một sự gì quý báu và hiếm có, một sự gì mong manh rời sẽ không còn nữa.

Khi Thúy để tay lên vai tôi, tôi thấy rung động cả người, tôi cảm thấy tôi bắt đầu yêu nàng.

— Em cũng học một lớp với Tiên a?

— Vâng a.

Thúy vuốt sê qua tóc tôi, bảo :

— Em ngoan ngoãn quá.

Nàng tiếp :

— Ông đây chơi với em Tiên rồi ăn bánh nhẹ. Tiên, chị có đề phân bánh trên bàn kia kia.

Thúy không ăn, chỉ ngồi nhìn chúng tôi; tôi thấy nàng nhín Tiên rất thương yêu khiêm tốn ghen với bạn đã có người chí sinh đẹp và ôn cần như thế. Nhưng nàng cũng hồi chuyển tôi luộn, tôi trả lời hoạt bát và vui vẻ, không phải cốt nói, nhưng cốt được nghe cái tiếng trong trோa em ái của nàng.

Án xong. Tiên rủ tôi ra chơi ngoài bãi tha ma dừa sau nhà. Lần đầu, tôi được đứng giữa cái vùng bí mật, được nhìn gần hai gốc thông với mấy lóng dừa trong cỏ. Tiếng thông reo rỉ rào như một tiếng dàn xạ lá, trán như ở một cõi khác nào đưa lại, và cái quấn cột dừa lồng gió giữa cánh đồng hình như đang đợi chờ những người ở thời nào, lâu lắm, để nghỉ chân.

Tir hôm ấy, thường thường tôi vẫn sang bên Sen luôn. Tôi muốn

gắn gu cáy cỏ bên vùng ấy, đối với tôi vẫn có một vẻ riêng khác hẳn cáy cỏ bên này. Tôi muốn được luồn luồn trong thung Thúy, được nghe tiếng nói của nàng, được nhìn cái miệng xinh tươi của nàng hé trên hàm răng đèn nhánh. Cả bá cụ cũng khiến tôi mến yêu. Tôi không biết rõ gi về gia đình của Tiên, nhưng trên mặt các người trong nhà ấy, lúc nào tôi cũng thấy phảng phất một vẻ trầm mặc, một nét thoáng buồn, càng khiến họ đáng yêu. Tôi đoán trước khi đến buôn bán ở đây, họ đã có một cuộc đời khác ở đâu, một cuộc đời lạ lùng và phong phú, mà vết tích còn lại là những dã vật ký ức, như thanh gươm, cái khinh đóng, con rùa ngọc, để trong một cái tủ kính mà gỗ đã long sơn. Với lại họ khác những người vui vẻ, thô sơ bén nát thế; chỉ Thúy và Tiên đều có nước da trắng xanh, chân tay nhô nhán, những dáng điệu thanh nhã, tiếng nói nhẹ, không như các người hòng hả và cục mịch ở trước nhà tôi. Hồi ấy, tôi cho là vị họ là cái vùng bí-mật ấy, hay là vì họ là những người khác thường nên mới dám đến ở đó.

Tôi chơi với Tiên cảng ngày cảng thân mật: tôi được coi như một người con của gia đình ấy. Chị Thúy coi tôi như em, cung sán sóc và áu yếm tôi như Tiên. Nhiều khi chị dẽ tôi ngã đầu vào bến lồng, xoa tóc tôi, hỏi những câu chuyện an cần. Đến bảy giờ, trái qua bao nhiêu lâu, tôi vẫn còn nhớ, lúc nhìn lên, đôi mắt trong và cái miệng xinh thâm của nàng

Thạch Lam

(Xem tiếp trang 22)

Sắp xuất bản :

TRƯỚC VÀNG MÓNG NGỰA

của TÚ LY

THƠ THƠ

Tập thơ đầu của XUÂN DIỆU

Nhà xuất bản ĐỎ NAY

Bệnh Quỷ



Vì tráng bệnh lợu

Nếu các ngài mắc bệnh lợu, hay Tim-la, mà các ngài uống đủ các thứ thuốc rồi, mà bệnh vẫn không khỏi rát và hết nọc, thì các ngài cứ tin uống ^{để} ngay thuốc Hoằng-vân-Ấp 47 phô Ninh-xá Bắc-Ninh Tonkin, là mèo khỏi và rất hết nọc, không hại sinh dục và thận thùy, thuốc của bản hiệu ty chế ra đã có tiếng trong 20 năm nay. Còn như mọi thứ thuốc khác họ chỉ mua của các ông lang bäm và đóng ra chai lọ, rồi khéo để bẩn do thời chờ thực ra người bán thuốc không rõ ^{để} trong thuốc có cái vị gì, nếu các ngài cứ tin uống các thứ thuốc đó, không những là không khỏi, mà sau sẽ đỡ náo cõng sinh ra thêm

nặng như thế nào cũng phải khởi ngay lập tức, người không biết nhạc gì cả. Tôi

Lập 1p.50, Tim-la 2p.00, ai mua gửi tiền trước, còn gửi linh hóa giao ngay, có ban tại Mai-linh 60 Paul Doumer Haiphong, Lê-Nam-Trung Phan-Thiet, Quang-Lai

Chợ-gầm Phố-mỹ, còn địa lý Hanoi Saigon v.v.

PHIUC-LO'I

AVENUE PAUL DOUMER, HAIPHONG

Articles de Nouveauté
Chapellerie, Parfumerie
Lunetterie — Cravates
Chapeaux Feutres

SACS

POUR DAMES & DEMOISELLES

BỐN ĐIỀU

Các chị em dưới xóm Ngõ-lư-Sô hay lối kéo quan viên ở ngoài đường. Thành có đay rằng : « Hát bài khai ep », nên các quan sứ tại Hà-dong, chiều theo điều đó, có sún cho các các xóm đào hoa trong hố Hoàn-long bốn điều cám. Tú Mờ lo cho các « chị em » nhẹ dạ hay quên, nhỡ ra phạm phép quan, nên đặt bài vè sau này, để chị em dễ nhớ. Nhặng hòm nào vắng khách, ngồi buồn ngâm nga, cũng không đến nỗi vỗ ịch vang.

Dẫu năm có lệnh quan ra

Chị em các xóm đào hoa giữ mình !

Sớm khuỷa đưa đón khách tình.

Liệu trong giờ hận gợ tranh trời vào.

Tình nào phải của bán rao,

Chờ làm quáng cáo mời chào khách qua.

Mỗi tình : mặt phán, môi za.

Chợ quen nhì nhảnh bày ra phố phu-ờng.

Ào phìn, quẩn linh nôn nướng.

Cẩm sỉ trên ẹo ngoài đường nhồn nhơ.

Cùng dứng túm bảy túm bá,

Là lời gợi mắt người ta phải nhìn.

Bốn điệu cẩm, lệnh quan trè,

Chị em thuộc láy, như in vào lòng.

Kéo nhà chửa trách Hà-dong

Thẳng tay cù việc phép công thi hành.

Lần đầu phạm phép hờ hênh,

Quan còn cảnh cao, chiều tình tạm tha.

Lần sau quan quyết chẳng ngo.

Sẽ biến phạt bạc, xót xa lòng vang.

Quá tam ba bận nhờ nhang,

Thời quan đóng cửa lầu hương, sợ chưa ?

Nhán ai có nét thời chửa,

Quan này hả phải như xưa mà nhảm!

vì bằng phạm phép quá tang.

Đu nhà cụ lớn bò hầm Khâm-thbiền

Kêu nài lối cũng khó xin. .

TÚ-MỜ

Tru'oc Vành Móng Ngu'a

TỜ THIẾP MỚI ĐẾN TRẠT THUẨA

Còn vì một bùa ăn má phiền con tôi chết để chờ bạn ông gửi tioleta Hòa giải hôm ấy nào thiếp đến chia buồn với tôi. Vậy nhiệt khác thường. Ông tôi xin tòa tiền bồi thường danh Phúc Bình, đứng vai nguyên, già cho tôi. ngồi ngay ra nhủ vào quang Ông Trần văn Sang chối đáy không, cắp má bánh đúc ôm lây dây : cái miệng loe ra như miếng cát — Ông ẩy lâm. Bạn tôi cũng vang dương đáp hơi. Trên bộ lâm rồi. Tôi chẳng bùa ra chuyên ngực đầy thịt của ông, người ta gì cả. Ông ẩy mồi tôi ăn hôm 21, thay lập lò diêm xanh, vang đặc có người bạn khác mời tôi ăn của một cái huy chương. Bên hòm 11. Người bạn này không anh ông, bèo tốt cũng gần bằng may mắn đứa con, nên nhẫn tôi ông, là bà Phúc Bình, nghiêm báo linh hai người xen dâm. Hai trang bè vé như một bả đường người này mới ở trong Nam ra, quan. Thỉnh thoảng, bà lại lườm lén tên mới gửi làm cho ông sang phiêu bến kia, chở ông Trần Phúc Bình. Vậy con ông Phúc văn Sang ngồi.

Đinh không chết, mà tôi cũng

Thay gọi đến tên, ông Phúc không bảo là nó chết. Hết người xen dâm làm chứng Đinh hập tấp chạy lên, hoa tay đều mồi mực cho ông Sang phải. kè lè :

— Tôi mời ông ẩy ăn... Ho không nhớ gì nữa, ngoài ra

Trạng sư ông đắc Sang ngồi việc họ lầm tên.

lời :

— Ông Phúc Đinh vốn là người ăn uống nhà ông Phúc Đinh, lại hay mời ăn, bắt cù ta, lẩu, lát, buộ cho ông Sang lò kè tình

nghịch dã « sô » chìn người chỉ

Trạng sư của ông Phúc Đinh mời ông ăn có mồi béo.

At nay con đường luồng lự,

— Phải, ông Phúc Đinh là thi hống trang sứ của ông Phúc

người hay mời ăn. Thế thì có g iĐinh đưa ra một cái thiệp mời của ông Sang. Mới ông Sang xâm lá lợ ? Cố người thích ăn, thích hán lại, vì trong thiệp ấy, ông mời uống, thì cũng phải có người thích bạn đến dự tiệc nhà ông hòm 11, mới chí.

Mọi người đều cười ồ. hom mà ông bảo bạn ông đã mời

Trong khi ẩy, ông Phúc Đinh Tuy vậy, ông vẫn háng hái cãi:

nói tiếp :

— Tôi mời ông ẩy ăn hôm chũ nhưng tôi khong nhớ về việc gì, nhất. Ông ẩy bảo tôi mời thêm mà tôi khong biết làm sao nó lại

hai người xen dâm ban của ông ẩy vào lạy ông Phúc Đinh.

nữa, tôi cũng thế lòng. Ngày ông Phúc Đinh mời tôi tại biêt, nên

thấy tôi mời người khác chiều thứ mời phạt ông một đồng bạc bồi

bày nữa mà khong mời ông, ông thường.

không bằng lòng, bèa ra chuyên Rồi tòa tan trong sự ôn ao. Ông

Phúc Đinh hồn hở ra vè, như

cuộc dắc thẳng của ông là một

cuộc dắc thẳng trong việc bau cừ

nghị viên vây.

TÚ-LÝ

Số này nhiều bài nên

Tin Thor của Thè Lử

dè lại kỳ sau.

Nếu quý ngài muốn dở von thời giờ cà tiền bạc thi ai đãi, nai cây đèn manchon hiệu

PETROMAX RAPID

bên PETROMAX RAPID đã hoàn toàn đạt một kỹ-loc mới trong kỹ-nghệ đèn manchon :

KHÔI PHÁI SÓNG BẮNG RUỘU ALCOOL :

KHÔNG ĐẦY MỘT PHÚT BÓNG HỒ ĐÃ THẤP SONG CÀY ĐÈN ; MUỐN ĐỐT BẮNG DÀU HỒI HAY DÀU SẮNG CŨNG BUỘC.

Thiết là một thứ đèn chế tại Đức quốc hoàn toàn tiện lợi và bền bỉ vô cùng, xua nay

chẳng có thứ đèn nào sánh kịp.

Đại lý độc quyền sà Đồng-Dương :

Etablissements DAI-ICH - 29, Bd Tongdophuong, Cholon

Chuyên mua bán và các kiểu đèn manchon và đồ pâté tung các phẩm đèn.



N. 827 — 200 bougies
1 litre dầu đốt đặng 18 giờ

N. 828 — 300 bougies
1 litre dầu đốt đặng 12 giờ

N. 829 — 500 bougies
1 litre dầu đốt đặng 10 giờ

bùi
nồi
đemm
cây
thai
áo
dzeń
đẹp
ông
tron
ngh
buô
xuô
bên
ánh
chỉ
mái
vá t
và l
trên

D
san
ở a
hoc
hết
Tôi
là n
xian
mehr
nhu
thu
với
tolt
quy
sóng
anh
tre
ban
chiè
anh
trò
L
san
nhu
lưu
đầu
Tôi
chú
cầu
thu
che
mã
nă
ng
thu
thù
đát

PHÓNG SỰ của TRỌNG LÂNG

I.—SAU LÚY TRE

(Tiếp theo)

Đến con

NHƯ dã có chủ ý, ông K. dẫn tôi sòng...
Đứng trong gió lộng, tôi còn mãi ngâm một chiếc tàu thủy đang trôi theo giòng sông sán ian. Tàu « mản » ngay chỗ chung tôi. Giữa đám khách đi tàu, tôi thấy rất nhiều áo nâu và dùp, rất nhiều bộ mặt vàng bùn như thi, những người mà sự cực khổ đã quăng di ném lại từ bụi tre lên rùng rú, từ rùng rú về bụi tre.

Tàu đưa lên một giọng chèo cô có nhị họa theo. Giọng hát buồn thảm của quê hương, đề giài tri cho những tâm hồn buồn thăm đó...

Chúng tôi bỗng nhìn nhau, khi rêu rỉ rúc lên một hiệu còi, đê rẽ nước đem một lũ người精英 khổ từ chỗ đói này đến chỗ đói khác.

Ông K. thở dài :

— Tàu khuỷu chỉ còn đê chờ gạo, thực phẩm với dân tha phương eau thực. Nô di chậm nhưng lấy ít tiền. Mỗi ngày nó ghé qua đây, nó lại lấy đì cửa vùng này một ít người đói. Trái lại, mỗi ngày nó nhẫn cho tôi thời niêm thiếu èm à đì qua, và đem tôi cho một câu chuyện. Tôi chỉ kè cho ông nghe những chuyện có thể chứng được rằng gái quê nhiều đòn hy sinh lắm...

Ông hướng nhìn theo con tàu với voi ngoài khơi, nói nhỏ : cho xứng đáng hơn cách ấy nữa. Một giọng phao, từ cái mồm — ... nếu không phải là các Lý thú nhất lúc còi ta quả quyết hoàn toàn móm : còi tự coi thân mình rẻ quá !

Vân bỗng giọng trầm buồn ấy, ông kè :

— Trên giòng sông và cung ở trên tàu hiệu này, người vùng đây còn nhớ một việc « đèn con » của một gai quê.

Tren tàu có nhiều khách và mồi. Đáng đè ý có hai vợ chồng một người đã đứng tuổi với một đứa trẻ con ấm ngực. Chuyện chúng tôi lão theo những tiếng không có gì cả, nếu không có bài dò dưa từ xa vắng lại, men một cô gái quê, thuộc hàng đám chân đe, đến một căn nhà là xiêu dang, đèn làm quen với hai vợ veo, mộc đen. Tôi tưởng là một thằng người khách và bế con cái bếp, hay chưởng lợn. Ông K.

hở. Đầu bé nhẵn trong tay còi, hai lần nhắc tôi rằng đó là một đứa nghịch. Nhưng còi nó lại cái nhà. Ngay cổng, giữa hai dãy răng den, di đất, lại thiền cái thuộc vào hạng nhí nhảnh. Vì gọi « tăm dại », đầy mốc và ghét nứa!

nhi nhảnh cho nên đứa bé từ trắng, khô như ướp muối, tôi

Cụ gật đầu :

— Phài ! Nô về thăm lôi

vẹn có một lần. Nô về lúc

tối. Ài chào ! tôi tưởng nó

được ông huyền nǎo rồi. Su

tâm q ! Thôi thì nô ché đà

thir, ché từ tôi ché đi. Nô

tôi làm nhục nô ! Nhục cái gi

chứ ? Nô cho tôi bài đồng

may quẩn áo mới ra Hanoi

thó. Rồi nó xách ô ra đi ngay

bảo nó không sợ gì nhà chủ

củ

Cũng

đi buô

thề, và

nhưng

như lú

sang

lợi ch

người

cuộc h

Còn

phải là

nhưng

cuộc th

chơi p

hay dù

cuộc đ

não cù

— dù

hay đ

Trong

y phục

và một

thê lâm

không b

Đề

lỗi

quân

đây ta

« lê ph

rông ». V

đã phải

« điện

qua sự

người b

ia. Ta

cũng nh

não. Ta

đang đê

khêu kh

hữu y. T

người m

không n

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

Tôi ngắt lời ông K., cho ông thịt đó :

bỏ qua đoạn bị thương :

— Sau ?

Ông nhìn tôi :

— Sau ra tòa. Trước tòa, còi nô lối ăn mặc nhà quê, nghĩa là

xin tinh nguyên về với người

lưng phu khổ tài, dưới deo khố

dàn áo nô, đê... đê đến cho hai bao.

Ông cùi đứng dậy. Tôi tưởng nó

may quẩn áo mới ra Hanoi

thó. Rồi nó xách ô ra đi ngay

bảo nó không sợ gì nhà chủ

củ

Cũng

đi buô

thề, và

nhưng

như lú

sang

lợi ch

người

cuộc h

Còn

phải là

nhưng

cuộc th

chơi p

hay dù

cuộc đ

não cù

— dù

hay đ

Trong

y phục

và một

thê lâm

không b

Đề

lỗi

quân

đây ta

« lê ph

rông ». V

đã phải

« điện

qua sự

người b

ia. Ta

cũng nh

não. Ta

đang đê

khêu kh

hữu y. T

người m

không n

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

lê khang

nhận xét

Nhưng ta

không

mặc. Lò

cũng nén

Ấn định

sự phong

TRÔNG TÌM

KHÔNG NÊN GÃY

Àm sao ta lại gãy?

Vì nhiệt độ (calorie) của thức ăn tiêu phai đi nhiều quá. Cơ thể muốn bồi bõ lại chỗ đó, phải đốt cháy chất mỡ trích trong mình, rồi sau đó cả bắp thịt. Vì thế ta thấy đau.

Gãy có hai hạng: hạng vỡ dĩ gãy từ thuỷ nhô, vẫn khỏe mạnh như thường, ta gọi là tay gãy và cho là không thể bồi bõ được. Có thể lâm. Nhưng nếu ta xét kỹ nguyên nhân thì khi trông thấy những nguyên chứng do sự ăn uống hay bệnh tật tự thuỷ nhô sinh ra; trong những chứng bệnh ấy, người ta thấy nhiều nhất là chứng hó ga.

Hàng gãy thứ hai là một số đông người vẫn cầm thước đến một thời kỳ nào đó, có khi còn hơi mập mờ, nhưng sau dần dần, vi đau ở da dày, ở cuối hay ở gan, khiến ta gãy sút đi đến một mức, rồi giữ mức ấy rất lâu.

Đối với hai loại gãy trên, ta có thể làm cách nào?

Đó là chỗ ta rái dáng chú ý. Đối với những người không có chứng bệnh và gãy từ thuỷ nhô, tôi khuyên nên hoạt động cho có chừng độ, để giảm sự tồn phi sức lực và nhiệt độ trong mình và dùng thêm những món ăn có chất béo, nhưng thức ăn có chất đường (bột gạo, khoai tây, đường, bơ, dâu).

Phải giảm những thức ăn có nhiều chất đậm (thịt, cá). Thuốc dùng chỉ có hiện nghiệm nhất thời và chóng phai lạt. Chú ý: thuốc được chẩn đoán thuốc dùng hay chờ đợi.

Cách chữa bệnh là công việc của

thầy thuốc. Tuy thế, cách ăn cho hợp vệ sinh cũng không biếng khác.

Nếu bệnh nhân đau về thể hay tình thần, họ có thể, trong hạn độ, giúp đỡ thầy thuốc để khỏi bệnh mình.

Điều quan trọng, trong những đau ở bộ phận tiêu hóa khi gãy đùi, là biết ăn.

Biết ăn là cả một nghệ thuật. Nếu ta ốm vì đau dạ dày, ấy là không biết ăn.

Trong gia đình, ngoài trường cho cả đẻ trường Cao-dâng Y người ta không dạy cách ăn một điều hổng ngô nghênh là khi khai thiền lập địa lời này, ta vẫn chỉ ăn có một lời: chúng thức ăn không có một cản thận nào.

Hết thay chúng ta có những xấu chung. Thầy thuốc và ta nhân đều dùng những món quà lương mỳ vị, và có khi còn mì hợp với cơ thể nữa. Ta uống nước rượu vang mạnh quá và những rong nòng phản rát cổ họng.

Bác-sĩ Paul Colom
(Les Annales M. Lyon)

MÝ CHƠI VỚI NHÀ

GIA tri hải hạm đội của Mỹ nào? Đóng 1.100.000 tấn già có: 15 thiết giáp hạm; 4 hàng không mẫu hạm; 17 tuần dương hạm hạng nhất; 10 tuần dương hạm hạng nhì; 200 khu trục hạm; 88 tiêm kích.

Chỉ nay mai sẽ thêm vào hạm đội 260.000 tấn mà người ta chưa xong và gồm có những thứ sau đây:

3 hàng không mẫu hạm; 2

GIẢI ĐÁP HAI BÀN Ô CHỮ KỲ TRƯỚC

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
INGHIEMNHIEU									
GIASU GIANH									
HOHO THU HU									
ITU HAIA									
SE YA TEAM									
MYE TAM THAN									
TUNGUCANG									
RA ACTHAOU									
AP TUOI TY									
ONT NAN HUE									
GIANG THUYET									

1) Ngang

- 1—Nghiêm nhien. 2—Gia sir. Giành.
- 3—Hò hò. Thủ Hu. 4—Ý tú. Hải hà. A.



- May di hoc the banh chung
- chur là gì?
- Bánh chỉ chur gi mà phải đỡ!

Nhân dịp đầu năm và muốn quảng cáo một cách mãnh liệt

Thuốc CACHET DU TIBET N. 82

Mua một bịch một, giá 0p60. Nhà thuốc Thương-Đức nhất định thi hành. Một lần chót từ 15/2 đến 15/3. Bán đại giảm giá

thuốc Bồ-Thanh-Khang-Hy và Bồi-nguyên-tiệt-trùng

CACHET DU TIBET N. 82 — Thuốc Cachet du Tibet do nhà thuốc **THƯƠNG-ĐỨC** phát minh ra bởi sự dân bản lấy nhiều chông (Polyandrie) ở xứ Tibet. Có những lực như bồ huyệt, sinh khí, tráng dương, kiện thận, trừ vi-trùng khi đối nhân và đương liệu. Nên dùng thuốc này trước khi giao hợp thì không mất sức khỏe, không tinh thần, lâu xuất tinh và tránh được hết những bệnh phát ra. Muốn ai dùng thử thuốc đó được giá rẻ, nên bạn từ 15/2 đến 15/3 ai mua 1 hộp được miễn 1 hộp KINH-TIỀN TUY-TIỀN — (Khang-Hy Tráng-Dương, Kiến-Thân-Hoàn) 2p lấy 1p (hộp nhôm); 1p, lấy 0p50 (hộp nhỏ). Thuốc Kinh-Tiền Tuy-Tiền chuyên kiểm soát thận, bồi thay những bệnh ở thận sinh ra như liết-đường, di-tinh, mồng-tinh, tinh-hồng, tinh khí bắc hổ hay mệt mỏi, đau lưng, đau xương, xanh xao, vàng và mắt xích, mồ hôi, có đê khồng nỗi, biếai mօn con cái, tiêu tiện vàng đỗ hay có vân khí, mắt mờ hay đau, uống vài đũa khói tái. Ai thận hư nặng tới mức xích, mồ hôi, có đê khồng nỗi, biếai mօn con cái, tiêu tiện vàng đỗ hay có vân khí, mắt mờ hay đau, uống vài đũa khói tái.

dùng một hộp là kiển hiểu và 4, 5 hộp là hoán toàn mօn nguyên. — **BOI-NGUYEN TIET-TRUNG** — bồi nguyên khí, bồi tang, tiếp ngọt bénh phòng-tich (Nguyễn Lãm) lấy 1p. Những người sáo khò khèn phòng-tinh Lậu, Giang-mái, Hả-cam, hoặc bị bệnh ấy đã về thời kỳ kinh niên từ 1 đến 15, 20 năm, mà thấy trong mօn mệt yếu, bắp thịt rụt, chân tay mỏi, hay ngứa, tóc rụng, tiêu-tiền khi vàng, khi tròn, có vân đục, quỵ-đần đần ếng, hoặc chia-mình dân bà với các chất nhão, xanh, hoặc mủ, giao-hop nặng, thưc khuya, ăn đe lại phát bệnh và trong óc ngoc hánh, dân óng hoặc đường ám-hỗp dân bà thường buồn, nói mօn ngoài da, đau xung, đau lung... còn nhiều chứng vật khác. Cò những chứng như trên hoặc nặng hơn nữa đều là vì nọc bénh chua hêt, sức lực yếu, ngứa tăng sụy. Thuốc này uống không những rút hẳn nọc bénh mà lại còn bồi sức khỏe, bồi nguyên-khi hoan trước nữa, nhẹ 1 hộp, nặng 4 hộp. Bán tại

THƯƠNG-ĐỨC 15, Mission (phố Nhà Chung) Hanoi — và các đại lý các tỉnh

Premiette

Nen tim cho duoc marqué 2°

Là thứ có rất hợp thời bén và đẹp
nhà này chưa từng có
kiểu mới của tuồng dệt

PHUC-LAI

87 Phố Cho Hém (R.de Hué) Hanoi

Mua luôn có giá đặc biệt



dương hạm hạng nhất ; 9 tuần dương
hạng nhì ; 51 khu trục hạm ; 12 tiêm
thúy hạm.

Nghĩa là lồng cộng thành một số
dảng hạm ấy là 1.360.000 tấn, gần
ngang với hải hạm đội Anh.

Đối với số ấy, nước Nhật có những
gi?

Độ 800.000 tấn, nghĩa là : 9 thiết
giáp hạm 35 hàng không mâu hạm ;
13 tuần dương hạng nhất ; 25 tuần
dương hạm nhì ; 119 khu trục hạm ;
62 tiêm thủy hạm.

Thực ra, nếu Mỹ khai chiến với
Nhật, hạm đội của Mỹ sẽ kém của
Nhật ; vì chỉ độ hai phần ba có thể
rời bờ biển sang Nhật giao chiến.
Khi ấy số tấn của hai hạm đội sẽ
gần ngang nhau. Nhưng Nhật dánh
ngay ở hải phận mình, với toàn lực
hải và không quân, còn Mỹ sẽ thấy
nhưng nỗi khó khăn về cách vận tải
lượng thực, lág than, chờ quân lính
bi thương về nước và chỉ có thể ch
ứa vào trận tuyến một lúc một số
hạm có hạn định và nhất là phi
cô.

Cũng vì những lẽ như trên, sự
phong tỏa các đảo Nhật sẽ có nhiều
triệt lực lớn. Có lẽ vì thế mà Mỹ đã tỏ
ra rất kiên nhẫn...

(Je sais tout)
M. dịch

Hoa có thể có hại không?

NHÌU người thích cầm hoa trong
buồng ngủ. Tuy thế, ít người giữ
hoa lại ban đêm. Vì người ta nói rằng
cây cỏ toát thân khí ra sau khi mặt trời
lặn.

Có thể chết ngạt được không?

Họ toát thân khí ra ban đêm, đúng
khiến một số rất ít, không rõ
Có thể xảy ra tai nạn, trừ khi đặt một
cây da lợn trong buồng ngủ!

(Robinson)

Công việc của trái tim người ta làm được thế nào?

NÓI về phương diện thực hành, trái
tim là một cái bom nhỏ 15 phân
bè cao, 10 phân béc rộng. Cái bom ấy
bom 4200 lần một giờ. 100.000 lần một
giờ, 36.792.000 lần một năm, và 2.875.
410.000 lần trong sáu mươi năm.

Mỗi lần đập, trái tim bơm ra chung
khoảng 100 grammes máu và mạch máu.
7 lit mỗi phút, 120 lit mỗi giờ, và 10.000
lit mỗi ngày. Tất cả máu trong người, độ
28 lit, cứ hai ba phút thi qua trái tim

một lần. Bộ phận bơm nhỏ ấy phát động
mỗi ngày một sáu mươi cò thắt nòng 48
cần lèn cao một thước.

(Dimanche Illustré)

LỜI CON TRẺ



Trẻ con đến mấy tuổi
người ta có thể cho
ăn như người lớn?

THIEU bác sĩ Dreyfus-Lée, khi một đứa
trẻ chứng độ ba mươi răm,
người ta có thể cho ăn như người lớn,
thức ăn đủ chất bồi và quan trọng đều
tốt.

(Dimanche illustré)

— O hơ, có con kiến nó bò trên
bung, thảo nào mình thấy dài.

nhanh. Phùn nhiều giông cứ đến mùa rét
thì chết, cũng có giông chồng lại được
rết, có giông lùi một chỗ kín, có giông
đến mùa xuân lại chết, sau khi đã đẻ
rất nhiều trứng.

Mỗi con muỗi cái có thể đẻ tối được
20 nghìn trứng (20 milliards).

N. N. T. (Dimanche illustré)

Một tiếng dài nhất

TIẾNG dài nhất trong tiếng Pháp là
tiếng : « Anticonstitutionnellement »,
nếu đổi ra tiếng « adverb » thì đếm
được 32 chữ « Déconstitutionalisationnellement ». Một tiếng khoa học mà
những nhà thông thái mới đặt tên cho
một thứ muỗi tên là « Pseudoparalipédoncialelement ».

Tiếng này tuy vay mà cũng chưa dài,
người ta bảo tiếng nước Đức còn có
tiếng dài tới 103 chữ. D. Q. S.

(Dimanche illustré)

Những nước xảy ra nhiều chiến tranh nhất

BAO giờ nước Pháp cũng xảy ra nhiều
chiến tranh nhất. Một nghìn năm
trước đây đã xảy ra 185 trận. Rồi đến
nước Anh ra 176 trận ; Russie 151
trận ; Autriche : 131 ; Espagne : 76 ;
Italie : 32 ; Allemagne : 21 ; Hollande :

23. Trận Đại chiến sau cùng này người
chết nhiều gấp 8 lần trong tất cả các
trận về trước.

N. N. T.

(Dimanche illustré)

dám
nụ
cười
hảm
vừa
roi.

óng
áng,
hori-
làng
roi.

n
nhị,
1.

hoa
r
ta...
HIỀU

ly.
hầu
lau
ống
đing.

dẫu
: ra
ăn:
i rã:
và
lòng
igoc
giờ:
nục
ứng
làm
ứng
'ru-
mặt

trung

trời

chỉ

ýng

áng

ieu

ong

ura,

của

lai

áuh

sắc

ong

như

lém

long

óng

lưu

Mua AO LEN

Các ngài muốn khỏi mua nhầm
len gai hay len pha sợi, chỉ đến
hiệu dệt **CỰ CHUNG** là nhà có đủ
tin nhiệm. Hiện nay đang chưng
bấy các áo kiểu mới năm nay.

CỰ - CHUNG

100, Ru du Coton, Hanoi

HIỆU THUỐC CÓ DANH-Y NGƯỜI THỒ TRÔNG NOM

chữa các bệnh nguy cấp rất hay

Lậu nặng 5\$ nhẹ 3\$, — Thu tú, mandat gửi cho

M. NGÔ-VI-THUYẾT — 14 Poissonnerie, Hanoi



bù
nội
đồi
cây
tha
ảo
đến
đẹp
óng
trai
ng
buô
xuô
bên
anh
chí
má
và
và
triết

D
san
ở a
hoc
hết
Tôi
là t
xán
mè
nhu
thù
với
tốt
quy
sông
anh
trê
ban
chi
anh
trò
A
san
nh
lau
dâ
Tôi
chi
cầu
thu
che
mă
nă
ng
thu
thu
dâ

KÝ YẾU ÁNH SÁNG

KHẨU HIỆU CHUNG CHO BAN TRI SỰ, CÁC TIỀU BAN VÀ CÁC
ỦY BAN HÀNH ĐỘNG ĐOÀN ÁNH SÁNG TRUNG ƯƠNG HIỆN NAY:

ĐEM TOÀN LỰC

VÀO VIỆC DỰNG TRẠI ÁNH SÁNG Ở PHÚC XÁ

**Đã xin được một miếng
đất 18 mẫu ở ô Cầu-giấy
gần đền Voi phục**

Nhờ ông Công sứ Hà-dông De Gallois Montbrun và ông Trần-Tự tri huyện Hoàn long, nhân viên đoàn Ánh Sáng, nên đoàn đã tìm được ở Cầu giấy 13 mẫu đất bằng một giá rất rẻ (chưa đầy một trăm Bão) để một thời gian.

Ban tri sự trong buổi họp ngày 28 Février đã ủy một ủy ban lo liệu việc dựng thòn Ánh Sáng tại Phúc-xá. Ở đây sẽ có đủ các điều kiện để dựng một thòn Ánh Sáng hoàn toàn về mọi phương diện. Có lẽ phải đợi dân già hái xong và đoàn Ánh Sáng có đủ tiền mới bắt đầu khởi công.

Đ. A. S.

BIÊN BẢN BAN KIÈM SÁT

TÀI CHÍNH

ngày 26 và 27 Janvier 1938

Năm 1938, ngày 26 và 27 tháng giêng tết, hồi 7 giờ 30, theo tờ đạt ngày 19 Janvier 1938 của ông trưởng ban Nguyễn-tưởng Phượng, ban kiêm sátt đã họp bộ đồng tại Đoàn số số 28 phố Richaud, có các ông này đến dự:

Ng. tưởng Phượng, Lương ngọc Hiền, Nghiêm phủ Lưu, Đào văn Nhữn, Lê ngọc Chẩn.

Đúng 7 giờ 30, ông trưởng ban khai hội đồng, Ban quản trị có ông phó thư ký Ng. xuân Bảo doa trình hội đồng các sổ sách, giấy má của đoàn.

Ông thủ quỹ Ng. tưởng Long đưa trình tiền quỹ hộ, do ông mang lại Đoàn-số; trước mặt các hội viên ban kiêm-sátt và ông thủ quỹ, bắn kết thay:

Thật tiền tài quỹ có:

6 cái giấy	100p.	600p.00
23 " 20p.	460p.00	
330 " 1p.	330p.00	
15 " 5p.	75p.00	
4 đồng	0p.20	0p.80
16 " 0p.10	1p.60	
3 " 0p.05	0p.15	
123 "	0p.01	1p.23

Công 1468p.78
Biên bản lập thành ba bản ngày

28 Janvier 1938.

Thư ký Trưởng ban
Lê ngọc Chẩn Ng. tưởng Phượng

BIÊN BẢN BAN KIÈM SÁT
ngày 28 Février 1938

Theo tờ đạt của ông trưởng ban ngày 21-2-38, ngày 23 tháng Février 1938, hồi 8 giờ tối, ban Kiêm-sátt đoàn

Ánh Sáng đã đến nhà riêng ông thủ quỹ Ng. tưởng Long ở số nhà 18 phố Amiral Courbet để xét những chứng chỉ chi thu và quỹ hộ. Có những ông này đến dự:

Ng. tưởng Phượng, Lương ngọc Hiền, Đào văn Nhữn, Nghiêm phủ Lưu.

Vàng mứt không có giấy kiểu: M. Lê ngọc Chẩn.

Số mục vê thu, chi tiêu theo với các cuống biên lai mà ông tâu quỹ đã trình bắn ban thi đồng cảng.

Tình hình quỹ đoàn đến ngày 23 Février như sau này:

Thật tiền tài quỹ :

9 cái giấy	100p.00	thành 900.00
23 " 20p.00	460p.00	
330 " 1p.00	330p.00	
15 " 5p.00	75p.00	
2 đồng	0p.10	0p.20
3 tiền xu	0p.05	0p.15
102 "	0p.01	1p.02

Công 1754p.37

Đúng 10 giờ vào chiều xem giấy má và quỹ xong, các hội viên ban Kiêm sátt tài chính giải tán, ghi những công việc vào biên bản này, để trình ban Quan-trí xét.

Lâm ban ngày 23 Février 1938
Trưởng ban: Ng. tưởng Phượng

Lời chúc thích của
ban Thủ-quỹ

Tiền Majestic giúp 100p., hiệu G. M. R. giúp đoàn 700p. và tiền trả ở Khai tri hơn 2000p. chưa thu về. Nay cáo đến để làm trại A. S. & Phúc Xá thi sá thu về ngay.

**Kết quả buổi diễn kịch
Kim Tiễn do đoàn Ánh
Sáng Haiphong tổ chức
tối hôm 19 Février 1938**

Tối 19 Février 1938, chi đoàn Ánh Sáng Haiphong đã tổ chức một buổi

sân khấu, Luminor Photo, đã cho

đỗ bài bài tri trên sân khấu, các ông

Đỗ và các trò em cùng ban âm

Tinh Bắc-giang bỏ ra 2 vạn đồng

để dựng một lồng kiều mẫu và c

vết thư hòi đoàn Ánh Sáng. Vì việc

này ban kiêm sátt đã viết thư

lời hỏi bắn đò để định cách giải

việc xây dựng lồng kiều mẫu đó.

Đ. A. S.

Kết quả ngày Ánh Sáng ở Hal-

phong sẽ đăng sau

(Xem tiếp trang 19)

Bắc do Thê-Lữ dàn cảnh. Kết quả
như sau này:

THU	615\$50
1-Tiền bán vé	615\$50
2-Tiền các nhà buôn đăng quảng cáo vào chương trình	51,00

3-Tiền các nhà từ thiện tặng trong khi tổ chức.	
Mme Reynaud Joséphine	10,00
Me. Drabier	5,00
M.M. A Tho	2,00

Tô văn Lượng	2,00
Cửu	1,00
	686.50

CHI	
1-Tiền bắn quyền tác giả Đặc	50,00
2-Thué 2 vai đào	40,00
3-Chi tiêu vê các việc trong ban	60,00

(Ban Thê Lữ giúp không vê công dân cảnh)	
4-Tiền in vé và chương trình	23,30

5-Tiền cu li và dài tài đỗ đặc	25,17
-----------------------------------	-------

6-Tiền bắn quyền các bài hát tây	11,00
7-Giá sô Trí Hỏa	9,20
8-Tiền điện	21,85

9-Giá sô Cảnh Sát	19,35
10-Làm 3 tấm biển quảng cao bằng vải	13,87

Còn lại	4128\$76
---------	----------

Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ tất cả các ngài đã đến chứng kiến buổi diễn kịch, các nhà buôn đã đang quảng cáo vào chương trình, các nhà từ thiện đã tặng tiền và riêng cảm ơn ông Đốc-lý Haiphong	
đã cho mượn nhà hát lớn, các ông Bach-thái Tòng, Thiên Ký (Hàng bê) Cần, Hiền, Thành, Lâm, Tam Bằng, Bao Tân Châm fils, Thiên (thy son),	
Nhà Bata, Luminor Photo, đã cho	
đỗ bài bài tri trên sân khấu, các ông Đỗ và các trò em cùng ban âm	

Tinh Bắc-giang bỏ ra 2 vạn đồng	
để dựng một lồng kiều mẫu và c	
vết thư hòi đoàn Ánh Sáng. Vì	
việc	

này ban kiêm sátt đã viết thư	
lời hỏi bắn đò để định cách giải	
việc xây dựng lồng kiều mẫu đó.	

Đ. A. S.	
----------	--

Kết quả ngày Ánh Sáng ở Hal-	
phong sẽ đăng sau	
(Xem tiếp trang 19)	

nhạc trưởng Lê Lợi, ông Vũ Ngọc
Cir đã cho điện cùng cho mượn nhà
tập kịch.

Ban Tổ chức và Khách
Đoàn Ánh Sáng Haiphong

**Hai ủy ban kiêm trú
đã thành lập**

Việc này doan đã tới thời kỳ nay
dựng các thôn trại Ánh Sáng
nên việc lập Ủy ban chuyên môn là
Kiểm Trú rất là cần kíp và cần
thiết. Theo lời mời triệu của ban
Tri-sự đoàn Ánh Sáng, các ban sau
đây tối hôm 23 Février đã tới họp
ở đoàn số để bàn luận và chia cắt
các công việc phải làm ngày:

1) Việc vê kiều trại Ánh Sáng ở
Phúc-xá (do quỹ Trung ương chịu)

2) Việc vê kiều lảng ở Bát-Bát, đ
quỹ Sơn Tây chịu)

3) Việc vê kiều nhà mẫu & Kế

An (do chi đoàn Hải-phòng ứng ra)

4) Ban vê việc dựng một lò
kiểu mẫu ở Bắc-giang (tiền là v
đồng do quỹ Bắc-giang chịu)

Ban kiêm trú: Các ban Hoàng
như Tiệp, Võ-đức-Diên, Nguyễn
Thụy, Phạm-gia-Hiếu, Nguyễn-Xuân
Tùng, Bach-vân-Chu, Vũ-bà-Dương
Bồ-đắc-Trung, Phạm-quang-Bích

Nguyễn-ngc-Chân, Lã-mý-Đại,
Đào-trọng-Cường, Đoàn-Ngo, B
đắc-Du, Vinh-Dư. Đ. A. S.

**Ủy ban lo liệu việc
dựng trại Ánh Sáng**

Phúc-xá

Trưởng ban: Phạm Lê Bằng

Nhân viên: Phạm Văn Bình, B
sĩ Cát, Nguyễn Tăng Phú, Hoàng nh
Tiệp,

**Ủy ban lo liệu việc
dựng thôn Ánh Sáng**

Voi phục

Trưởng ban: Tôn thát Bình

Nhân viên: Phạm Văn Bình, B
sĩ Cát, Nguyễn Tăng Phú, Hoàng nh
Tiệp, Phan Tá, Nguyễn duy

Thanh.

**Tỉnh Bắc-giang bỏ ra
2 vạn đồng dựng mộ
lồng kiều mẫu**

Tỉnh Bắc-giang bỏ ra 2 vạn đồng
để dựng một lồng kiều mẫu và c

vết thư hòi đoàn Ánh Sáng. Vì việc

này ban kiêm sátt đã viết thư

lời hỏi bắn đò để định cách giải

việc xây dựng lồng kiều mẫu đó.

Đ. A. S.

ĐỒI CHỖ Ở

PHÒNG VỀ KIỀU NHÀ

NGUYỄN BA CHÍ
BẠCH VĂN CHÚ

kiến trúc sư

giới lại 87 Rue Francis Garnier
(cạnh nhà máy điện bờ hồ)

KIM TIỀN

KỊCH của VI HUYỀN ĐÁC

Diễn lăn đầu tại nhà hát lớn Haiphong hôm 19 Février 1988

(Tiếp theo)

ÔNG CỤ LỢI, hơi phai ý, vì thấy ban nỗi trán không nở mày minh — Tôi xin lỗi bác, bác là thế khỉ quá (cười gáy). Có lẽ vì bác đã già nhiều việc bắt đắc chí thành ra chưa chất.

ÔNG TR. T. CHUNG — Không, không, tôi chả cay đắng, chưa chát gì hết. Ý tưởng của tôi thế nào, tôi nói thế. Kao giờ cũng vậy, hễ mình càng có nhiều sự như yêu, nhiều cái sở dĩ thì cái gánh, hổ lụy càng nặng. Tôi sống một cách giản dị, tôi không cần có nhiều tiền. Vả lại, tôi thiên nghĩ: *đời này, phi đê néo, bóp nén, bóp lết kẽ ngheo*, không sao có nhiều tiền được. Tôi nói thật, chính những cái nó làm cho những người giàu có được mát mát, được vinh vang, hanh di là toàn những mồ hôi, nước mắt, những máu túy của hàng khố giày, hàng công lụng, chất xác cá.

ÔNG CỤ LỢI — Bác muốn nói thế nào thì nói, hễ trên mặt đất còn có người thì còn có kẻ sướng, người khổ, liệu bác có cách gì đòi được cái trạng huống ấy đi không.

ÔNG TR. T. CHUNG — Ấy cũng bởi tôi không thể làm thế nào được, nên tôi nhất quyết lánh xa cái vòng cầu danh, trực lợi.

ÔNG CỤ LỢI — Vâng, tôi xin bái phục cao gan của bác, nhưng bác này, già bắc chỉ có một mình bác thì tôi chả dám phản đối bác, nhưng bác không có quyền đè những người thân yêu của bác nhạc. Bác nghe tôi, đừng mơ hồ, ngang ngạnh nữa. Sau này, thế giới sẽ ra sao, không ai biết được, nhưng hiện thời, không những chúng minh, mà cả đến các dân tộc các nước cũng đương chen voi thách cánh, tranh giàu, tranh mạnh, nước mìn, không thể thúc thủ ngồi nghiên ngâm dạo đức được. Cái cơ may truy lạc đương kè ngay bên nách.

ÔNG TR. T. CHUNG — Bác có ý kiến của bác, tôi có ý kiến của tôi chúng ta cứ cãi với nhau như thế này, không bao giờ có thể xong được. Âu là, bác thích giàu có, sang trọng, bác đã được toại chí rồi đấy; còn tôi, tôi ưa cái đời giản dị (lâm thường, bác cứ mặc tôi...).

Bà Trần thiết Chung đã về từ nǎy, chợt nghe có tiếng nói thì kéo cái mán giò, nhìn ra, không rõ rõ óng Cụ Lợi là người quen, nên lại vào. Một lát đã lâu rồi, hình như bà đã nghe thẳng câu chuyện của hai ông nên bà đánh bao di ra.

BÀ TR. TH. CHUNG — Lạy bác ạ, thật quý hóa quá, bao giờ bác cũng có lòng, có dạ với vợ chồng chúng tôi.

ÔNG CỤ LỢI — Thưa bác, chỗ

tình anh em cố cựu với nhau, có gì đâu mà bác dày quá lời thế..

BÀ TR. TH. CHUNG — Vâng, thưa bác, như bác can dùm cậu cháu cho, chứ chúng tôi không làm sao nói chuyện được. Chẳng nói thi bác cũng thừa biết, vợ chồng chúng tôi, cửa nhà thành bạch quá, lúc nào cũng lung quẩn. Ấy thế mà việc gì có đã động đến tiền nong là cậu cháu cứ gạt hất đi. Thưa bác, bác

đó giá trị của người.

ÔNG CỤ LỢI — Đây, bác cức đoán quá. Sao lại gọi là lụy. Minh có làm được việc mình mới lấy tiền. Chẳng qua là một sự chao đổi, đây thôi.

ÔNG TR. TH. CHUNG — Bã hay rảng chao đổi, nhưng đổi với hạng người ấy, tôi thấy sự chao đổi ấy khi đất đỗ cho tôi quá, bác ạ.

BÀ TR. TH. CHUNG — Thưa cậu,

Thưa bác, chúng tôi nghe bác nói thi hình như hôm nay bác quá bộ đến chơi với cậu cháu, chắc có làm được việc mình mới lấy tiền. Chẳng qua là một sự chao đổi, đây thôi...

ÔNG CỤ LỢI — Vâng, thưa bác quã có thể a. Anh em mải eai lý với nhau thành thử ra quên khuấy hẳn đi...

BÀ TR. T. CHUNG — Thôi thi, thưa bác, bác đã có lòng thương đến vợ chồng chúng tôi, có điều gì bác cứ cho chúng tôi biết, chẳng hay thưa bác việc gì kia a.

ÔNG CỤ LỢI — Có gì đâu, chỗ chúng tôi với bác giải nhà ta là chỗ cố cựu. Tôi nhớ giờ cũng được dù đất, tôi thấy hai bác tung thiếu bao giờ cũng đỡ tám giúp hai bác. Biết bao nhiêu lần tôi ngô ý, nhưng bác già khảng khái chối từ. Tôi cũng chẳng biết làm thế nào. Nhưng lần này tôi khác hẳn mọi lần, không dám giúp hai bác, không dám cho hai bác vay mượn gì hết, hẳn thế thi thế nào hai bác cũng vừa lòng, ứng ý... Bã ạ.. Gì đâu.. nhẫn.. chả.. vụ bão cù dân biếu kỳ tôi này ạ a, có nhiều bà con, anh em yêu quý, cứ thúc dục ra ứng cử. Thoạt tiên tôi phản văn luồng lụ mãi, vì hai bác cũng rõ, tôi bao lầm, sau tôi nghĩ đến bác tôi mới dám nhất định, không do dự nữa. Nếu bác giải nhà ta mà dùn giúp cho thi không còn ngại ngùng, e sợ gì hết. Trong hàng tinh ai cũng quý nè bác, trong bao giờ bác có giá trị, bác mà lưu tâm cõ động cho thi cái ghê nghị viên cầm lồng trong tay.. mà việc cõ động này tất là phải cần đến tiền xé pháo, tiệc tùng, quà cáp, nhất nhất hồn nhà bác cả, vậy.. (miệng nói, lay ráu quyền cheque và cái bút máy ra, để xuống bàn viết) Xin đưa hầu bác món tiền này, toàn quyền tiêu pha ở bác, bác muốn dùng thế nào cho thành công thi thôi, hết bao nhiêu cũng được, còn dư lại bao nhiêu xin gọi là cái quà nhỏ biếu hai bác làm vốn. (quay lại bà Trần thiết Chung) Trâm sự xin nhờ bác mua nữa, bác cố nói với bác giải cõ o.. (Để tờ cheque, tay sáp thuốc trán lại, rồi vội vã dâng lên). Tôi ngồi lầu lầm rồi, tôi xin phép hai bác tôi về, hai bác cố giúp tôi cho nên việc, an ấy không bao giờ tôi dám dám.

Ông nói xong, nháu mủ di ra. Ông Trần thiết Chung chỉ ngồi yên không biết nói sao, sau ông khoanh tay, nhích miệng cười nhạt và lắc đầu. Một lát, ông kéo diều, hút một hơi. Ông

nhé.. hoa.. r.. ta.. HEU

ly.. hần.. lầu.. ống.. ingga..

dẫu.. ;.. ra.. ăn.. i.. rã.. và.. tông.. igoc.. ji.. nục.. ững.. lâm.. eng.. ru.. mặt..

trung.. ười.. chí.. ưng.. iáng.. iêu.. ông.. ura.. của.. lại.. ánh.. sắc.. oang.. thư.. lém.. long.. ông..

trung.. ười.. chí.. ưng.. iáng.. iêu.. ông.. ura.. của.. lại.. ánh.. sắc.. oang.. thư.. lém.. long.. ông..

Ông nói xong, nháu mủ di ra. Ông Trần thiết Chung chỉ ngồi yên không biết nói sao, sau ông khoanh tay, nhích miệng cười nhạt và lắc đầu. Một lát, ông kéo diều, hút một hơi. Ông

nhé.. hoa.. r.. ta.. HEU



tinh, dạo trước, bao nhiêu người cậu tha lối cho tôi thưa một hai mươi: nào làm báo, nào trồng nom lối vâ bắc chủ nhà ta đây vẫn là nhà in sách, mà cậu cháu nhất định từ chối, kêu người này không đứng đắn, người kia giàu có, coi cậu cháu không để ý đến, chửi cái tên hơn người, cùi hinh như là ghét tiền ấy, thưa bác...

ÔNG TR. TH. CHUNG, với ngắt lời của bà — Không, không, my không khôn biết, tôi không dám ghét tiền vì tôi cũng cần phải sống như những người khác. Cả thế giới phải dùng sinh nhai, cùi hế này nãi, tôi e tiền đe sống, tôi cũng phải dùng một ngày kia hối bất cập, cậu thành ra cháu não, cậu còn lấy tám triều tiền. Đổi với những người ấy, tôi phải từ chối là vì tôi không thể ấy, thật tôi cũng hỏng, hỏng cũng đem thân đi lụy những người chí khong thể liệu rồi biết làm thế nào: bùi lấy tiền làm lao, làm thước đe (bùi quay lại nói với ông Cụ Lợi) —

PHÒNG TÍCH

là cơm no rượu xay với ham lịnh giục { nén bị bệnh gọi là

2 là ăn no đì ngũ, bay ăn no đì tắm ngay { Phòng Tich

khi đầy hơi, khi tức ngực, chán ăn, không biết đói, ăn chậm tiền, bụng vỗ bình bịch. Khi ăn no rồi thi bay q (vợ hoặc q chua) thường khi tức bụng khó chịu, khi đau bụng nồi hòn, khi đau lưng, đau r้า trên vai.

Người thường mồi mệt hồn bã chân ty, bã lầu nấm sắc mặt vàng, da bụng vàng. Còn nhiều chứng không kể xết.

Một hai điều thấy dễ chịu hoặc khỏi ngay

Lieu hai hàn uống Op#0

Lieu một hàn uống Op#20

VŨ-DINH-TAN Áo từ kim tiền năm 1926 178 bis Lachtry HAIPHONG

Đại lý phát hành toàn ỉnh HANOI ; AN-HA 13 hàng Mă (Caivre) - HANOI

Đại lý phát hành khắp Đông-đường: NAM-TÂN 100 phố Bonnal - HAIPHONG

Có linh 100 Đại-đường HANOI và

các tỉnh TRUNG, NAM, BẮC-KÝ và CAO-MIỀN, LAOS

bú
nồi
đồi
cây
tha
đảo
đè
đẹp
ông
tro
ng
bú
xuôi
bèn
án
chủ
má
và
và
triết

L
san
ở c
hoc
hết
Tôi
là i
xáu
mè
nh
kh
với
tolt
quy
són
anl
tre
bat
chú
anl
trò

A
san
nh
lui
dài

Tôi
chi
cầu
thu
che
má
nă
ng
thu
thu
dá

M
c
h
p
r
th
1)
du
lau
tú
nă
hô
nè
ng

hút xong điện thoại, còn dở nhỏ, cái mực dịch tối cao ở đời là nước chảy, nhà cửa lắp nật, lúc xong, cự đingay. cái đóm cầm ở tay liền với tờ kiểm tiền. Ta cũng sống như muôn chéque, ang dung chán đối đì, nghìn người khác, ta không thể nào Bả trong tháp hốt hoảng với thoát ly ra ngoài cái vòng tôi-moi vắng rực phát lây.

BÀ TR. T. CHUNG — Ô hay ! cậu cần tiền, vợ con ta cần tiền, bao điện bay sao đấy ! Sao cậu lại đốt đi nhiều người ở chúng quanh ta đều là thế náo. (Ông chỉ chưng chừng cần tiền cả (ông) ai di lai bên cạnh nhín bà rồi cười gần) Thôi, tôi van bà, vỗ về bà. Tôi nghĩ ra rồi, thê cậu ! Nào có phải minh cầu cảnh, van xin gì cho nó cam. Bác ấy có lòng tốt tìm một cách khéo để giúp minh, cậu mà làm như vậy, là phu lòng tử tế của người ta chứ lai.

ÔNG TR. T. CHUNG, vẫn nhìn bà rồi đọc rât rât rót bà — Ô ho ! kim tiền ! kim tiền ! Thiên hạ kỳ đà tội ác, dâ nhữ chi uy dâ hành !

Bà, bỗng ngồi phịch xuống phản rồi bung nắp hu hu vira kêu lê, vira khóc — Thật cậu không biết thương tôi mệt ti nào ; Cậu chỉ biết có cái khảng khái của cậu, cậu cứ nghĩ gi đến... Cậu nhất định cậu đê khô đê nhợt cho mẹ con tôi suýt đói hay sao... cậu không nghĩ mà xem, chửi, lục túi mồi lấy cậu,

tôi có ngó đâu để nồng nỗi này... Ông, cứ ngồi yên, tuy ngoài mặt là mợ bằng lòng phả, từ nay mợ không phả buôn phiền nứa nhà. Ba nghìn đồng bạc này, tôi dám cả quyết với mợ thế nào cũng thừa : lì ra là một nghìn, mà nghìn ruồi chưa biết chừng. Mợ đừng ngại, tôi khéo nói, kia luồn lợt, khéo tung bốc, khéo lợi dụng, làm gi chả thừa nghìn ruồi bạc, để nghìn cung có, chửa biết chừng, mợ cứ yên tâm, đê mặc tôi. Ha ! ha ! ha ! mợ ơi, lo gi ta chả trốn nên người giàn, sang trọng. Nghìn ruồi hắt nghìn đồng bạc xia ma, giờ o ! Hai nghìn đồng bạc trong tay, ai dám bảo ta không có tiền, ai còn dám khinh ta ngheo ? Mợ o ! vợ chồng ta giàu rồi, co rồi ! Ủ ! mợ nha, trước hết, ta hagy dọn nhà đê dâ nát, rồi ta phả sán đê dạc cho sang này. Hu ! Hu ! Hoành phi, câu đối, tủ phản, quý sự tần thường, không che, sập gụ, tràng kỷ, ghê ngựa, ghê sa-lông, từ mặt kính, xe cao xe thấp rồi mợ phả sám mặt bộ mỵ cung dùng khóc lóc làm gi vánh cảnh cho thật chừng này : áo nâu.. Tôi đã tinh ngô rồi. Vâng, nhưng, quan linh, hoa, hột, vòng, không có lùn, có nhiều nõi, dâng nhẫn.. ! he rồi mợ phả làm quen cay, cay nhục thật. Không, không, với các cụ cổ, các bà lớn cõ tai tôi không có quyền đê mợ khô. Thôi, mặt, danh giá, rồi mợ cũng sẽ cầm thi từ nay (gia tay, với cái quần bút) ho, cầm hàng, cho vay, đặt lãi, cầm cố, mua bán, linh cõ chô này, cho chỗ kia vay, thê rồi vồn đê rái, kí lại đập vào vồn, tiền bạc sẽ như

Bà, với tay vặt ao lou nước mắt, nhoen miệng cười, nhưng vẫn gõn gõm nhìn ông — Xin cậu, cậu nghĩ lại cho cả nha nhó cậu...

ÔNG, di di lại lại, tiếng nói mồi lúc mệt to — Trước, tôi tưởng mợ cũng ghê nhú lôi, biết yêu sự yên phật, quý sự tần thường, không khiết đê chiều theo ý mợ (ông) ác, đê rồi quẳng xuống đất! Phải mợ

nào cũng vui như hội... Còn tôi trong khi ấy, tôi cũng cõe chạy đồng, chạy tay xoay công việc, luồng lợt, rờ vào những nơi quyến quy lám tiền, nhiều cửa. Rồi mợ xem chả mấy chốc mà ta cũng se thành

ONG PHÚC — Sáng nay anh đãi lầy thơ ở hộp vè chửa ?
LOONG-TOONG — Thưa dâ a.
ONG PHÚC — Dâu ? Anh đưa cho tôi xem trước kẽo đoi cự vè muộn qua.

Người loong-toong lõi lõp bà dê & cái khay, đưa cho ông Phúc. Ông Phúc cầm lõi chè những thứ rieng, dê ra một mõi cõn thơ vè công việc thi boc xem Ông ngồi xuống một cái ghế bành tiếp khách, trước bàn giấy Ngay loong-toong xêp giọn xong lõi cầm khâu lau và chõi lõng lõi sang buồng kế toán. Cậu cả Bà ở lõi cõa ngoài đường vào. Cõa bận ra trong thế đứng mõi. Ghi vèn vang, án nói kiêu căng số sảng, cũng như trăm ngàn các cậu con nhà vè phu, khinh người, rẽ của Cậu coi ngay nghèo bằng nứa con mồi, a tiền nhữ võ ron. Ngày mai n sao, mặc ! Việc gi mà kinh hì tấp, tôi gi mà dâu tâi, mõi lâni an ! Đã sâns có cái két bao díp của bà, hõi giang lõi véc mà dáp qua cõa sõi chè thỏa thích dâ. Cân dì vào, đê nira chưng mới tróng ra rẽ không phôi bõ ngõi & ghê.

CÃU RICH, tróng ra ông Phúc — Ô ô ! Te ra me sú Phúc ! Tôi lai e tuồng a. Bonjour ! ça va ? Thúy tôi dâ ?
ONG PHÚC — Kia cậu ! Đầu ca ra mõ, loong-toong nõi vura nói. (Còn nữa)

Vi huyễn Bác



ĐOẠN THỨ NHẤT

Mười mấy năm sau : 1936
Buồng giấy của bà đại doanh nghiệp, đại u bân : Trần th Chung. Trong cùng, bên phái, cửa ô tư thết ân ra, bên trái, cửa ô thông sang buồng kế toán. Rồi đến cái bàn giấy bằng gỗ,уг, gỗ teak, kiều minitr, chè chậm cần thận. Trên bàn, sô sachi, giấy má, cấp ty tay, ngân hàng thư, máy nói, văn vân. Bên trong, ghế bành ; bên ngoài, hai ghê bành bọc da. Tủ đựng giấy mả, tủ sắt, dia đồ ngũ đại châu, toàn thê nguy nga, lộng lẫy. Ngoài cùng, gần chỗ ngồi, ngồi xem là cửa ô ngoài đường đi vào.

Kéo mèn lén, người loong-toong dương dương lõi gion bân giấy. Một lát, ông Phúc ở bên phòng kế toon, mở cửa ô sang song. Người loong-toong nâng lõi chào.

ONG PHÚC — Cú chũ chưa ra bàn giấy kia, anh ?
LOONG-TOONG — Dâ, thura ông, cù chũ ra mõ từ tối hôm qua a.

ONG PHÚC — Quái la, thê sao, chieu hôm qua không thấy cu nói gl.

LOONG-TOONG — Thura, dâu mõi tím giờ tôi hõm qua mõi có tê-lephon ở ngoài mõ đánh vè. Con hõi anh bõi, anh ấy nói, cù xoi cõm



Tao vura uống nước « di » xong.

— Thảo não cõi hơi của mõi « nặng » quá,

Mile Thay-Quy, lõi-nghiệp khoa diem trang tai Paris giáp việc massage (soa nõn manucure (sứa móng tay) maquillage (danh phan)). Rất đẹp.

Máy uốn mì cong, vú nõ, răng xinh

CÁC MÁY ÁU MỸ TÔ SỬA

SOINS DE BEAUTE ANGLAIS & AMERICAINS — MASSAGE & MAQUILLAGE MODERNES, ÉLÉGANTS
Máy uốn lõng mì 0 p80 — Biểu mặt bõ kem, phan, chí, son hay brillantine : Oyster (Con Hến Bourigant, Tokalon, Gorlier, Bourjois, Léthéric, Coty, Orsay, Rosémail, Ecuador, Cotex, Imoxa, Riels, v.v. Nếu mua từ 6p, giò lén. Răng trắng sứa thêm trắng dep. Răng den đánh trắng em không đau. Khe răng, răng ham trắng hết bằng mây tối tân Áo-Mỹ, không dai mea rang.

Da tráng mien tƣời dep mít 2p, 3p, mít hép — Tóc dài, ruộm tóc den, hung va bach-kim, rõng, rung long, gieu, long mõ dài cong, chung cõi (hõi) nhão, không cõi vét thâm, không phát lai), sỏi nõi mít, đèn giò 1p, 2p, 3p, mít hép — Tóc mõi, gium mõ, tân nhang sach hõn, nõo, long mõi mõc thâm, vét son trâm den, grys, béo, nõi vú (tron dep mít) đèn giò 2p, 3p, mít hép. — Nõi ruột, bõi, corn, răng trắng bõi nõch, nõi da, Op50, 1p, mít hép. Trí da râm, nước khõi mít dep sáng, đèn giò 1p, 2p, mít hép — Thoát trê dep lai tuoi da, xanh tõe (xõng) 2p, 3p, mít hép. Mát phan, mán da lõa dâm rât hép. Díp, dao, kéo, Namcoosa

18p, mát na cao-su, đõ nõa tõe giò 1p80, 2p80, 2p, Rõi đõ dâ dõ sõc.

Ở xa xin gửi tinh hóa giao ngắn, lấy hàng ở nhà giò thêp hay go, rồi trõ tñi tõi đay. Hồi gi xin kèm tem đê trâ tõi.

MỸ VIỆN AMY — 26. Phố Hàng Than, Hanoi

MỘT MÌNH TRONG ĐÊM TỐI

Tiêu thuyết của VŨ-BẮNG

Tôi sang sương mỗi khi được đọc một tác phẩm lọt ra ngoài khuôn sáo. Cố nhiên tôi nói văn chương An-nam hiện thời.

« Thủ dược. Nhưng đúng lầm thường, đừng sáo ! »

Tôi vẫn tự nhủ thế.

Và tôi chắc ông Vũ Bằng cũng đã tự nhủ thế, khi ông viết cuốn tiểu thuyết « Một mình trong đêm tối ».

« Một mình trong đêm tối » có nhiều đoạn rất đẹp, nhưng lầm thường thì nó không phải là một tác phẩm làm thơ. Thực cũng là một sự an ủi cho lòng cảm chung đang bị những sự nhạt nhèo, kiêu cách, vô vị, lẩn sâu mãi.

Kèm về cót truyện thi « Một mình trong đêm tối » rất lầm thường. Nhưng cái lầm thường khó chịu không bao giờ ở cót truyện. Nó chỉ ở tư tưởng, ở cách viết, ở nghệ thuật.

Phải, còn gì làm thường bằng chuyện một thày kỹ mèo gai rỗi « thủ két », rồi sống cái đời buồn tẻ với người vợ phài lòng trai.

Trong câu chuyện lầm thường như thế, ông Vũ Bằng đã cho ta biết một tâm hồn chân nắn, ấm yêu, nhu nhược, đâm dâng, ngày thơ, ngọt ngô nghênh. Và bên cạnh tâm hồn ấy, một tâm hồn trái ngược, vui vẻ, yêu vật chất, khao khát dục tình, thêm mỗn húy danh cũng ngọt ngô nghênh chẳng kém.

Hai vai chính ấy hoạt động trong một xã hội phóng lỏng, dã dối, một xã hội mà ông Vũ Bằng khinh bỉ, ghét ghê.

Và đối với cả loài người, ông Vũ Bằng cũng không có một chút cảm tình gì. Ông che coa người, chỉ là một con vật dâm dật, dê tiên. Mục đích của nó ở đời là tìm cách được sống thỏa mãn. Vì thế trong cái xã hội ông ta ra không một người nào bình thường hết. Bà tham, bà phán, bà đốc, bà huyền, bà phủ, cô đỡ, ông chỉ hợp nhung nhύu vật ấy của ông lại để họ nói chuyện tình, những chuyện tục tĩu, bẩn thỉu, để họ kể xù những thằng chồng a báu lực và đủ các phרגionus », để họ cười hời cờ bạc với « những thằng đàn ông », những thằng tinh nhân khỏe mạnh và thô bl.

Cái xã hội ấy ông Vũ Bằng đã

BẦU THÁNG MARS SẼ CÓ BẢN :

GIA ĐÌNH

TIÊU THUYẾT

Một tác phẩm hay nhất của Khái-Hưng. Một bức tranh thâm sắc của gia đình trưởng giả Annam. Những việc quan sát chặt chẽ và gay go về xã hội. Những quan niệm và tư tưởng mới về cuộc đời. Một cuốn tiểu thuyết mà ai ai cũng phải đọc.

ĐỜI NAY XUẤT BẢN

VĂN CHƯƠNG

nhận xét sự thực mà tả ra hay ông chia theo sức tưởng tượng của một khối óc ghét nhau loại. Muốn trả lời câu hỏi ấy, ta chờ đến câu cí vào câu để tựa của tác giả: cuốn sách này, nếu có nghệ thuật thi nghệ thuật ấy cũng do sự thực mà ra vậy ». Vì đầu tác giả thành thực khi viết câu này, sự thành thực cũng không thể là sự thực được.

Câu ấy nếu đúng thì có lẽ chỉ hai phần ba, đúng & doan đầu khi tác giả vach cái tâm trạng một thay kỷ nhà buôn biển thủ tiền quỹ, và & doan cuối khi tác giả về cái cảnh già dinh bắt hóa, chẳng nghiệp thê phien, vự ham mê cờ bạc và phài lòng trai.

Còn ở doan giữa, ở doan tả cái xã hội trưởng giả, thì tôi lầm là Vũ Bằng ngày quá, và vì thế, tôi không tin rằng đó là tất cả sự thật như lời ông đã công bố.

Thực sao được cái bức tranh một cuộn mạt trược của tác giả. Vì, chơi mạt trước, ông Vũ Bằng a, người ta « không róng giấy bạc vào chổ nào mà người canh ti chí » (ông án và Trâm canh ti).

Lại điều này nữa càng không thực: Trâm và buông ngùu cù tông đốc họ Hồ đèo phu Phượng, người tình của nàng, một chức tri châu. Nhưng khôn nỗi ông lồng đốc họ Hồ làm thế nào mà cát nhà Phượng một viên thư ký nhà buôn, lên chức tri châu? Tôi vẫn yên tri rằng Trâm đã hy sinh uống mắm li trình tiết cùa cù tông đốc già bom hem kia. Nhưng không, Phượng được bồ tri chàm lục, thế triều chửu, và thế mới vô lý chứ!

Bã hết vô lý đâu: « Hồi « thủ két » đe chơi cá ngựa. May sao chàng được nghìn bạc. Chàng liền trả ông chủ đầu chừng ba tuim, rồi bỏ về ở với Trâm. Nhưng bấy hồi: Hải nghèo, tiền công tháng tháng hàn hè chục chì dùi tiêu. Thế thì nay với bảy trăm được cá ngựa, chàng làm thế nào mà sống với người yêu một đời trường già? Chàng làm thế nào mà mỗi lúc đưa được cho người yêu những món tiền hai, ba trăm đê đưa choi co bạc với các bà tham, bà phán, bà đốc, bà phủ, bà huyền?

Thái thi ông Vũ Bằng ngày thứ quái. Và tôi chắc ông còn ít tuim lâm. Ông chưa từng trải cuộc đời, mà lại cư

muốn tả những cảnh đời khe khắt, gay go thí trinh sao được những khuyết điểm trong sự nhận xét bồ. 1)

Giá ông chỉ tả những điều ông biết, những cái ông trông thấy! Dù ở đây có, cái cảnh đua ngựa, đánh cá ngựa của ông hoạt động biết bao! Mà thực biết bao!

Vậy tôi khuyên ông nên đọc lại vở kịch của ông:

« Tôi muốn nói (vẫn) thành ý... Tôi muốn nói là cái giọng chiếu sự và chí hoài sự thực ».

Và trước ao rằng ông đã muốn thi rồi sẽ được, thi rồi phải được.

Khái Hưng

1) Còn chuyện cái Va ly rát hay, tôi đã được đọc một lần ở một tiểu thuyết Pháp văn. Nay tôi lại được đọc ở « Một mình trong đêm tối ». Tôi mong rằng sự gấp gáp ấy là một sự ngẫu nhiên. Nếu quả thực thấy một cản chuyện hay ông muốn viết lại thì đó là một điều nhà văn nên tránh: Một cái bay lùi của người không bao giờ làm tăng được giá trị tác phẩm của mình lên.

SƯƠNG RƠI



Buổi sáng hoa hồng bừng giặc đậm
Cánh nhung mờ mờ như nụ

Ôm giữ trong hoa cùng nhí thắm
Giọt sương như ngọc sáng vừa

Lấp loáng sương hoa sol bóng
nắng.

Em đem thoát biến tan thành hơi.
Hoa rụng, mang theo về im lặng
Mỗi tình cảm thắm hạt sương rơi.

Ta muôn thế tha rằng có em
Như hoa ôm giữ sương trong nhí.
Giữ mãi tình ta trong trái tim.

Ta muôn nhơ sương tan trong hoa
Chết giữa khói em ảm đạm
Trong lòng hình ảnh trái tim ta...

HUYỀN KIỀU

NGĂN

CHÚNG TA sống trong vũng xuôi
nhiều quá; nhà Thor, ta di
tắm suối & Thiên-thai, ta
ngừng đầu đón gió trên, ta ràng
chân tim bái những hoa thật. Thor
đang ta cao lâm, theo một ngọn
triều riêng. Phải chàng ta được
mở một cửa rõ ràng « Thay
thế giới » mà một nhà thơ tượng
trưng dã nói? Và khi quá xúc
động, ta nghe nức nở ron quanh
mí phải chàng ta ta liếc rạng bao
niêu đê nời trời của Ý-Tưởng,
ta chỉ được thấy thoáng qua.

Thanh phúc không dài, cái Đẹp
chỉ lộ trong một chớp nhoáng. Đây
là cái Đẹp ở trên tất cả mọi cái
đẹp. Đây là đinh cao nhất: mà cái
nhất chỉ có một thời. Trong phút
thiêng liêng ta được một thứ vui
rực, một thứ say xưa nhưng vui
say diệu hiền hoi, it ôi. Nhieu thi
không quý nữa; ta lâm trường, ta
lẫn đù vang của cảm giác với
cái cảm giác nguyên.

Thứ vui say ngoài đời không thể
lâu dài mà không mất thuần túy.
Ta không thể điều đạt vui say ấy
mà không làm kén dì. Ta dàn trải
làm gi? Ta hãy dọng lại nơi vải
giông chau sáu. Một bài thơ dài
là một điều vô lý, một sự già dối,
một cách mâu thuẫn nữa.

Vì thơ kích thích ta, trong
khoảnh khắc dồn dập ta lén vụt qua
trời. Chúng ta dồn; chúng ta vè;
và đường như không có thời giờ
đi. Sự kích thích lâm sao kèo lùon.

—theo luật thiết thực của tâm lý.

Ta sẽ nhạc mệt, chán chê, bần thần

cho đến khờ chiu. Như ngồi lâu

một mùi hương xôi thắm, uống

nhieu một nước rượu choảng nồng.

Một bản thơ trường thiên, dấu
để giữ tình hợp nhất, thực ra
chỉ quep bằng những bài thơ ngắn:
thứ bồ dán thơ tự nhiên phái rã,
đè lè sự gắng công vò duyên và
uồng phi của nghệ thuật. Đóng
những khung gỗ đã gán dắt ngọc
vào, là làm một việc mất thi giờ:
chặt không vinh viễn để phản mục
nát, mà có lẽ lại hù lây đến những
của đẹp lẩn trong bụi cát tầm
thường. Những giàn xây dựng
bởi Delliler, Chénier, Sully Prud'homme... đã sáp đẹp trên mặt
đất.

Nhà thi sĩ không bán những
thùng nước loãng chỉ tốt để tưới
đường cho vạn chán đi; người chỉ
lặng một, hai giọt thơ, đang
trong những binh thủy tinh sáng
loáng. Nút ve hé mở, mà bao nhiêu
cám dỗ đã thoát ra ám ảnh không
gian, gây nên một bão say sưa,
một trời trường nhớ. Hương của
người di qua vật chất, gop lai
bằng hồn là của muôn hoa; ánh
sáng, tiếng ca, cho đến muôn sắc
ngabin màu đều chen chất trong
giọt nước xanh này, — cũng như
một giọt sương tĩnh mà giờ đêm
giọt trên đời, làm bắng sự kết dọng
của muôn thước — khói bóng
trắng.

XUÂN DIỆU

Hạt sạn

Nhốt

P.N.số 1, bài «Những bức thư tình»:

Sở dĩ tôi nhốt chữ «tác giả» trong bốn vách tường của dấu ngoặc...

Chữ nó có chạy mất dấu, nốt nó làm quái gì. Mà bốn vách tường của dấu ngoặc còn hở trên và hở dưới, chữ nó có chạy thì cũng vẫn «vô, ra thong thả» lắm.

Loạn đám?

Số ấy, trong bài «Tử tội đến các cô»:

Đêm hôm nay, Nguyệt lật trưởng cả một tình yêu, ôm lấy tôi để nêu lấy một đứa con.

Om lấy tôi để nêu lấy một đứa con? Vậy «tôi» là «con»? Nguyệt rồi còn gì. «Tình yêu» gì mà bần thiêng?

Khang cười «tôi» thi bần hạnh cho tôi thất đãi.

Theo thứ tự «chim chích»?

N.C. số 4 trong bài «Bảo Hải-nam, viên đạn của người Nhật»:

Cù lao Hải-nam là một cù lao lớn nhất của nước Tàu, diện tích được 41.000 cây số vuông; miền duyên hải dài 1.200 cây số và ở cách xa Đông-duong chỉ có 100 ngàn hải lý thôi.

LO XA



L.T. — Tôi đang lo giấu cái ảnh chụp tôi với bác ngõi chung một xe di dien pho đầy bắc s

X.X. — Thị tôi cũng định lại bảo bác thế. Nhớ cảnh sát trông thấy thì khôn.

Lau, Giang...

Bệnh lậu đề lậu không chữa hoặc chữa mãi không khỏi, có thể sinh ra nhiều biến chứng khốc liệt: xung băng quang (cystite), xung khớp xương (arthrite) xung thận (nephrite) kip dùng thuốc lậu số 13 của

BỨC THO ĐƯỜNG

131, Route de Hué, Hanoi

sẽ được khôi mao và chắc chắn. Giá 0p60 một hộp.

Giang-mai — Thuốc số 3, 4, 5 chữa giang-mai dù 3 thời kỳ, có đặc tính trừ nọc trong máu và may lành những hiện chứng (symptomes) như lú loét, nồi hạch, cù định v.v.

Giá 0p70 một hộp.

Nhân chữa khoán đan ống đơn bắc, trè con di truyền.

Hải Nam cách Đông-duong «chỉ có 100 ngàn hải lý thôi». Tình như thế thì rùa ông Tiêu sẽ «đi» nhanh hơn một chiếc chiến hạm!

Lại ma với mảnh!

D.P. số 3776, trong bài «Bất Yên Bây»:

Một vùng rừng núi, buổi sáng 9 giờ rưỡi mới gần tan sương mù, buổi chiều 4, 5 giờ khí núi đã tỏa ra trắng sóa một vùng, đêm thi muỗi đốt, ma trêu, thú dữ quanh nhà v.v.

Ma nào trêu? Ma lành hay ma bùn?

HÀN-DÃI-SẠN

NGU NGÔN MỚI

ANH BÁN THUỐC CAO

Lang Thang làm thuốc cao tan, Vai deo tay nải mang hàng bán rao.

«Ai thuốc cao, ai thuốc cao!»

Miệng giao dà môi, má nâu mun

dầu! Hàng é thiu, ruột dang rầu,

Bén đường gặp dám cãi nhau ồn ào.

Người xúm xít tựa hàng rào,

Tò mò lang cung rẽ vào xem chør,

Tò mò, lang mới lựu nhời,

Gian ngoan, sáo quết đưa hơi,

xúc chèn

Tưởng chừng can khéo đổi bén,

Ký tình lửa cháy, lại thêm trời

dầu.

Khiến cho hai gã choảng nhau,

Sưng mày, biếu mặt, vỡ đầu, sê tai,

Lang ta lình đứng ngoài,

Vỗ tay dòm dòp tân hoài, khien ran:

«Anh này cái dám dì sơn,

Nắm tay bồ xuồng nặng hơn quả

trúy.

Anh kia miếng dá song phi

Nhanh như chớp nhoáng, trường

khi long trời.

Lời xúc xiém lọt vào tai,

Hai thằng ngóe cứ trò tài thoai

nhanh.

Một hồi đều bị thương đau

Bất giờ mới chịu kiềm câu giải

hỏa

Lang Thang bèn giờ thuốc ra

Bán cho mỗi chú được vài lá cao.

•

Kia như các nước bắn dán nhau,

Cũng thế thôi mà, đại kém đâu!

Nghìn vạn con người oán uồng

mạng.

Để phường bán súng phát thêm

giàu.

TÚ-MỞ

NGÓ NGẦN

KHÁCH: — Chỗ này
giờ quá.

NGƯỜI SOÁT VÉ: —

Sao không đổi chỗ?

— Đổi cho ai trông
cái, ta không này?



Cùa Vũ văn Phan, Hanoi

Đọc thư

— Bà ơi bà đưa con đọc cái thư
ý cho bà nghe, nếu bà sợ con nghe
mất thì con bị tai lại rồi con đọc
vagy!

Khó nói

— Mẹ ơi! tại sao người ta lại hay
giết bố?

— Vì nó hay giết trâu, bò và lợn,
con a.

— Thế sao người ta lại không giết

những người đồ đạc.

— ???

Thực thà

Một người khách lảng điền sang
choi nhà hàng Hát Tuất, bể thăng
Tuất rồi đặt nó trên đầu gối rún
rẩy.

— Ông ơi! khéo ngã em!!

— Ngã thế nào được! em không

sợ!

— Ô! hôm qua em cưỡi con lừa
như thế này mà bị hắt ngã đây!!

CABINET D'ARCHITECTE

NGUYỄN - CAO - LUYỆN

HOÀNG - NHƯ - TIẾP

Architectes diplômés P. L.G.L.

Anglo Race Richard et

Borgnis Desbordes — Hanoi

Lần thử nhất xin ta có kiện

Chemiselette dép :

CHEMISETTE

ESTIVALE

Le ricot de 1938!

Cac nha buon nen loi ngay
tai nha ché tau!

Manufacture CỤ GIOАНH

68-70, Rue des Éventails, Hanoi

Maison fondée en 1910

BUOI DA HỘI

ở nhà Hát Lớn Hanoi,
hôm 26 Février

AY là những cô dầm nhỏ, học trò bà Belly, nguyên « ngồi sao » rap Opéra à Paris, đã diễn những điệu khiêu vũ cô-diem Pháp.

Một buổi xem nhã thú và... rất ít người Annam ta dự. Như mọi lần (như vũ nữ Manuela del Rio, danh cầm Gil Marcheix, v.v.)

« Ballet d'Isoline », « ballet de Sylvia », « ballet de Faust »; nhiều vũ nữ họp chau tùng lớp nhảy múa theo điệu những bản dan lớn, tả truyện thần thoại của tây phương.

« Les patineurs », bảy cảnh chơi tuyết, tung cắp dập diu trên cánh đồng trắng sóa.

« Le Phénix doré », diễn một chuyện cổ tích Á Đông. Từ âm nhạc đến bài tri đều có về tàu, tuy đây chỉ là vở tàu... của người Pháp: một ý hay, có thè phỏng vào nghệ thuật ta.

« Retour du bal » là cô thiếu nữ sau cuộc vui, trả về phòng, còn bồng khuàng nhớ người, nhớ ảnh, mơ màng thấy « chàng » lại thăm, tình ta. Một tấm tình xanh tươi man mác như ở thế kỷ lãng mạn tháng 19.

« Mickey et Mimie » ngọt ngào, với anh chuột và chị chuột nũng nịu nhau.

« Berceuse » êm ái, với cô bé choré búp-be...

Đây là bước « valse » của thành Vienna phong nhã, đây là bước « menuet » với lối chào thế kỷ 18. Đây là điệu khiêu vũ nước Nga với những phục của Cossackes, và điệu khiêu vũ dân Slave (Nga) cũng tương tự...

Lấy khiêu vũ giải thích cho âm nhạc, hai thứ sóng nhau, uyển chuyển, ta thấy như cả tâm hồn của nhạc sĩ, của thời đại,

của dân tộc hiện diện trên thân thể vũ nữ, cả tình từ của vũ nữ treo nỗi trong những thành âm... kia hai tay vòng lên đầu, hai chân kiêng chỉ diều đất bằng những đầu ngón, tưởng lú nào cũng sắp bay bổng. Cẳng chân hất lên, thon như cuống hoa. Vây lụa xòe ra: hoa nở...

Văn-Hạnh.

KÝ NIỆU ÁNH SÁNG (Tiếp theo)

Đoàn lâng kiêng mầu ở huyện Bát-Bát, Sơn-tây

Đoàn Ánh Sáng Trung Ương đã ủy chi đoàn Sơn-Tây trong năm công việc dựng một lâng kiêng mầu ở huyện Bát-Bát Sơn-tây.

Hội Phố-Son-Tây đã bằng lòng giúp quý chi đoàn Ánh Sáng & đỡ một số tiền là 150000đ để dựng lâng kiêng mầu này.

Ông huyện Bát-Bát, Nguyễn Định Tài, một hộ viên rất sô sảng của Ánh Sáng, sẽ hợp lực với chi đoàn Sơn-Tây để dựng xong lâng Ánh Sáng trong một thời hạn dài nhất là một năm.

Kiêu mầu sẽ do ba chuyên môn đoàn Ánh Sáng Trung Ương và và gửi đến chi đoàn Sơn-Tây theo đây để thực hành.

Đoàn Ánh Sáng tại cáo

Bài ca chính của đoàn Ánh Sáng

(Điệu Quốc ca Hoa-Kỳ,
và Jockeye Avevoir)

Bà là hội viên, đã là chiến sĩ Ánh Sáng thi ai cũng phải thuộc và biết hát bài ca này đã hát trước khi đi làm việc gì cho đoàn và trong những dịp long trọng.

Gởi đây anh em đứng lên
Má chúng tám lóng và cung hăng hái.
Quyết sao cho dân nghèo mau

Cùng ra thoát vòng cuộc đời lâm than
Đứng lên, ta gác đoàn quân
Tim reo sango tươi oai miên u tối,
Đứng lên ta vui và tin
Rằng khi hết lòng là rồi thành công.

Đoàn quân liên-phong liên-léa
Là đam với mình một nguồn vui sướng
Các nơi thám u rủi đây

Là nơi biến thành một vườn đầy hoa.
Tiến lên anh em chờ chi
Kia nơi tôi tám người người iróng

Tiến lên cho bao lời than
Cùng bao tiếng hồn thành lời mừng
co.

Làm đám

(Tiếp theo trang 10)

Có nghĩ ngại:

— Hay là không phải thật?

Điếc yên ủi làm bồi đau khổ
của cụ, ông K. gật gù:

— Con gái Hanoi thi ai cũng
giống ai, cũng trắng, cũng béo,
cũng dù nhau cái, cũng tura
tura có H. cù, cù a!

Lão đầu tôi hỏi cụ:

— Sao cụ không bán phẳng cái
nhà lá này, ra Hanoi bắt cô ấy
phải nuôi cụ?

Ông cụ mím cười, như mội
đứa trẻ:

— Bán thế nào được! Trong
nhà này, ông bà, cha mẹ tôi
kể tiếp mà chết đã dời nó sang
đời kia rồi! Ở đây, lão bồi con
cá con tôm, còn sống ngày nào
hay ngày ấy! Chứ ra ngoài kia,
có ma chết đổi!

Mặt cụ gân guốc một cách
buồn cười:

— Tôi đã ngoài sáu mươi! Tôi
cứ cùi bằng như không có con
nữa! Càng chả sao cả! Còn cái
nhà, tôi dốt đi rồi mới chết.

Cụ tiến chung tôi bằng một
câu :

— Đấy, rồi các cu xem!

Như có có H. đứng đâu đấy!

Cụ hình như muốn nghiên hai
bàm rắng lại để nói câu hóm dọa
đó. Tôi thấy mặt cụ móp lại một
cách đáng thương.

Phái là một con vật vô tri giác
mới có thè khêng động lòng
trước cảnh tàn phế vô thừa nhận
đó, của một kiếp người!

Tôi theo K. quay véc, gác côn
lạnh vi bơi lờ dài của cụ..

Ông K. lắc đầu một hồi rất
nhanh như đùi dưới một cảm
tưởng nặng nề trong óc đi.

Ông nhín về phía chân trời,
thông thẳng nói:

— Cố H. sẽ ở nhà, rất gấu và
vai, ăn cơm hầm được, nếu thắng
chồng nó lợt lao thêm lên một
chút. Lớn, đe có đủ siro khỏe áp
chết bất kỳ ở nhà! Nó 17 tuổi mà
bé bằng lì ti, tún hoản một cục
deu si và ngực nghêch ghê! Ấy

là chum kè cái tai thôi! Già só
dánh nhau với vợ, vợ nó chỉ
lắng cho một cái là bắn xuồng
sông được! Thế mà nó cũng biết
ghen ra phết. Cố H. đi một bước,
nó theo rình một bước, nhỡ có
đi đầu một mìn và là nó ngồi
trộm quần áo xem có hơi người
lá không.

Ông bỗng ghé vào lai tội:

— Thằng bé ấy lai ghen cả với
tôi nữa, ông...

Không đợi chờ tôi hỏi vặn,
ông đã cắt to tieng lèn, « vần sī »
không ngờ:

— Ông đã từng sống giữa đám
cỏ dừa, gai nhảy. Ông đã lẩn
theo nước mắt và nụ cười của
đám đông người đáng thương
ấy, để viết nên những trang tiêu
sử mà Hanoi cho là ly kỳ.

Ông đã biết rõ chuyện của H.
rồi đó. Ly kỳ cái quái gi! Tí gái
quê thành nô-lệ của đám vui,
chi vi: ngay lưng, đám dục một
cách ngu dại. Thế thôi!

Tôi thành thực trách ông:

— Ông nghiêm quá! Cố H. có
quyền di xa tìm lấy hạnh phúc,
nếu có không ở chỗ bùn thơm
ngọt.

Ông K. nhìn tôi, bùa môi:

— Nghĩa là có quyền bùa chồng
để cho bồ già phải đến tiền cheo
cưới đến thành một anh khố
giáy?

« Nếu ông đã được thấy con H.
váy bộ mặt phấn hụ với cái kiêng
đồng mạ vàng và dày dè « oảng »
tiếng Pháp già cầy với bố! Nó
làm như ở đây chết hết cả dân
ông rồi! Như là không có cả tôi
ở đây nữa!

Tựa vào gốc gạo, đám nhìn
bóng chiều lảng lờ trên mặt
sóng, ông K. vu vè bùa tôi:

— Lúc nào ra Hanoi, vào nhà
nhảy dân: hay một lò quẩ nǎo,
ông có gặp một cô da trắng nhõ
mút như da dàm, mũi rộp rứa,
rặng môi cao trắng, nhưng người
cao một thước 62, 63, không
ngực, không bụng và nhất là
không có duyên gi cả. Người đó
là có H.! (Còn nữa)

Trọng-Lang

Tại 153, Đường cầu Cửa Đông
(153 Ed Henri d'Orléans Hanoi)

Téléphone 328

DR CAO-XUAN-CAM

Tốt nghiệp tại Đại-Học-Đường-Paris

Nguyễn Trung-ký bệnh-viện
quản đốc chuyên trị

Bệnh Hoa Liêu và Nội thương

Khám bệnh
Sáng 8h đến 11h30, chiều 3h đến 6h
Khi cần kíp mời về
nhà lúc nào cũng được.

Có phòng dường-bệnh
và hộ sinh

Rượu Chòi Hoa-Kỳ

Các bà sinh nở muốn khí ra cũ, được
đỗ da, thẩm thít mạnh khỏe như thường,
không lo té-thấp, đì lại được ngay.
Chỉ xoa Rượu Chòi Hoa-Kỳ thi không lo
ngai gai hối. Rượu Chòi Hoa-Kỳ này trị
được nhiều chứng rất giỏi là: Sinh nở,
té-thấp, thê-thao, đau lung, đau minh, đau
bung, đau bụng, chân tay mỏi mệt, tím
thit, sai gân, bị đòn, bị ngã, chảy máu, đứt
tay, cám hán, cảm thử, xoay điện khôi
bết, kiêm biếng vô cùng. (Ai muốn mua xin
cứ hỏi ở các nhà Dại-ly)

* Phòng-tich: CON CHIM *

ở khắp các tỉnh Trung-Nam, Bắc-K México, Laos.



RƯỢU CHÒI HOA-KỲ
Hộp lớn: 150 grs. brut;
Hộp nhỏ: 50 grs. * 5/500

AN-THAI

GRANDE FABRIQUE DE POUSSE-POUSSE
2, Rueelle Nguyen-Trang-Hiep
HANOI

?? 1936
XE KIỀU MỚI

Gặp khi gió kép mưa đơn,
Dung xe "AN THAI" chẳng
con cát gi.

Có bán đủ cả: Vải, Sám, Lốp
ra đồ phụ tùng xe tay.



T H O A T L Y

TRUYỀN DÀI của KHAI - HUNG

(Tiếp theo)

NÀNG bỗng có từ tưởn̄g áu yếm, muốn gặp Lương ngay, muốn nhìn thấy mặt Lương ngay. Nàng liều vào trong nhà giờ gươm và phanh ra sửa lại nhan sắc: Lương sẽ thấy nàng xinh đẹp, long lanh nữa. Nàng đã quá quyết bô nhả theo Lương thì cuộc gặp gỡ này quan trọng lắm. Một chút ngẫu ngại, một chút do dự của Lương có thể làm hỏng hết cả công việc, có thể làm dở cả tương lai.

Trang điểm xong, nàng mở vali lấy cái áo đẹp nhất ra mặc, cái áo nhung đù may kiêu mởi mà ở nhà không bao giờ nàng dám mặc, cái áo thật dày và nồng ngực, khiến nàng trè hàn di mây tuối. Láu nay nàng vẫn có cái cảm tưởng rằng nàng già: «Hãm ba rồi, còn gi!». Nhưng người bạn xưa của nàng, và kém tuối nàng nay đã có chồng cả, và có con nữa.

Nàng mỉm cười ngẫm thầm: «Cái đó chẳng qua hệ gi. Sự quan hệ là làm thế nào chóng thoát ly được cái giá đình ăn gữi nâm nhờ». Nàng vui sướng vì vừa tìm được một hình dung từ « ăn gữi nâm nhờ » thích hợp với cái giá đình của nàng hay đúng hơn, với cái giá đình của ông phán và người đi ghê.

Nghĩa trong cái gươm đứng mới mua của Nga, nàng thấy nàng vẫn xinh tươi. Và nàng không khỏi có lòng tự cao rằng nhan sắc của nàng ít ra cũng xứng đáng với tình yêu nồng nàn và cháu thực của Lương.

Mắt nàng bỗng đê tối chum chia khôn cấm ở cánh cửa tú: « Chú Nga lơ đãng thế thi thoảng Nàng tò mò mò tú ra lực lợ. Một

bó. Thấy Nga không vui dùa như mọi lần, Hồng hỏi:

— Độ này chị không được manh?

— Vâng, tôi hơi mệt...

Rồi như tim câu nói, Nga ngập ngừng hỏi:

— Chị... vẽ chơi?

— Vâng, tôi vẽ chơi... Chočc nứa tôi nói chuyện... lôi thôi lâm, rắc rối lâm...

Nga dăm dăm nhìn bạn:

— Lại chuyện người đi ghê?

— Vâng.

Hồng lắng ngay sang chuyện khác, hỏi thăm Nga về việc dạy học, về việc nhà trường. Nàng cốt gọi để Nga nói chuyện đến Lương, nhưng bình như Nga muốn cố tránh. Cẳng được đành, Hồng phải hỏi thẳng:

— Anh Lương vẫn dạy cùng trường với chị đấy chứ?

Nga quay đi trả lời se sít:

— Vâng.

Hồng chau mày ngẫm nghĩ: «Quái, chí ấy có tình ý gì mà coi như bến lên mỗi khi nói đến anh Lương». Vâng nhìn thẳng vào mắt Nga, hỏi:

— Lâu nay anh Lương có đến chơi... với anh Căn không?

— Không.

Hồng lo lắng:

— Tôi hỏi câu này chị dùng cho là tò mò nhé? Hình như chị với anh Lương giận nhau?

Nga thở dài:

— Có thể.

Rồi nàng buồn rầu bảo Hồng:

— Thời đây nói chuyện đến anh Lương nữa. Anh ấy bày giờ tệ bạc lắm.. Chả đáng được chị thương yêu đâu.

Hồng tái mặt đi, dừng bước yên lặng nhìn bạn. Nga kinh hoàng nắm lấy tay nàng, ghê tai thi thảm :

— Về nhà nói chuyện.

Từ đó, Hồng hoa cǎ mắt, thấy mọi vật nhảy lộn trước mặt, ủ cǎ tai nghe thấy những tiếng buyễn náo vang động trong tim, trong óc. Nàng phải bao vao cǎnh tay Nga mà đi.

Về đến nhà, Hồng không nhìn thấy Căn ngồi ở hàng nứa. Mãi lúc anh rẽ hỏi: «Cô Hồng tên chơi đấy à?» nàng mới kịp chào. Rồi vui chật lấy tay vui, nàng lẩn từng bước lên thang gác.

IV

Hồng ngồi im lặng, chủ hết tinh thần vào câu chuyện của Nga. Khi Nga ngừng kể, nàng

—

Hảo người nhin lén hỏi:

— Em đâu đấy?

— Em di dón chị Nga.

— Cố ấy sắp về đến nhà, em cõi di dón làm gi!

Hồng vui mừng cười, đáp:

— Thế à chị? Em cũng chẳng biết mấy giờ nữa.

Hảo nhìn đồng hồ treo:

— Mười một rưỡi rồi, em à.

Hồng vò vòn nhìn ra đường:

— Vâng, thế có lẽ chị Nga cũng sắp về, cǎ anh Căn nứa. Nhưng em cũng cứ di lững thững, hể gặp giữa đường thì cũng vè.

Thấy em có vẻ mặt hân hoan, Hồng mỉm cười khẽ gật:

— Thôi cũng được. Vậy em di nhé.

Hỏi chạy với xuống bếp bảo người nhà đi mua thêm thức ăn.

Quả thực, mới tối trai lanh khô xanh, Hồng đã gấp xe Nga. Ngeb tiếng nàng gọi, Nga quay lại rồi với vàng xuống xe, cũng nàng di

**SANTÉ DE LA BOUCHE et
BEAUTÉ DES DENTS**

PARLES

MERVEILLEUX DENTIFRICES DU DOCTEUR Givré

AGENT EXCLUSIF COMPTOIR COMMERCIAL 59 RUE DU CHAMVRE HANOI

thết lên cười như một người điên.

Nhưng nàng cũng chỉ biết nay Lương cùng ở với một cô dâu Khâm-thien mà, đối với anh em bạn, chàng coi như một người vợ, tuy không có cưới cheo gi hét. Nàng có biểu dấu rằng vì đau đớn, vì phẫn uất mà Lương sinh ra chor hỏi rồi say mê người ái dào kia.

Hôm ở Ninh-giang về, Lương phải cố trấn tĩnh mới giữ được không rơi lụy trên chiếc xe ô tô chở, giữa đám hành khách quê mua.

Tới Hà-nội, Lương nằm ngủ liền. Thiện vừa giận vừa tức anh vì biết anh đến nhà Hồng mà chàng rất ghét, nên thấy anh về, chàng chẳng buồn hỏi một câu. Nhưng khi nghe thấy tiếng thở dài nào nuốt của anh, Thiện mới hiểu rằng anh chưa ngủ, và đoán hiểu anh có sự đau đớn trong lòng. Chàng hỏi hận hỏi :

— Anh sao thế ?

Lương đáp lại bằng một tiếng thở dài thứ hai.

Sau không thể chôn sâu trong lòng được sự phiền muộn, Lương ngáp ngừng thuật lại cho em nghe hết mọi điều đã xảy ra ở nhà ông phán Trịnh. Thiện sướng sướng muốn cười phá lên, nhưng chàng cũng có làm mặt buồn rầu an ủi anh :

— Anh cứ tưởng thế đây thôi, chứ ai người ta lại cười vào mặt anh như thế ?

Lương, giongoose vớt đầy nước mắt.

— Còn tưởng gì nữa !

— Biết đâu người ta không cười vì một nước bài đánh tháp.

Lương gióng cười chua chát và lori nói ngày thơ :

— Còn câu nói của bà phán, để thường em cũng cho vì một nước bài đánh tháp chàng ?

Và chàng cười to để giấu cảm động.

Ngoài suy nghĩ một lát, Thiện thông thả hỏi Lương :

— Anh có nghe rằng họ bàn mưu lập mèo với nhau để phản việt hòn nhân của hai người

không ?

Lương như chợt tỉnh :

— U, có lẽ... bà phán... chứ ông phán thi chắt không khí nào.

Thiện nói với anh những lời dịu dàng và âu yếm để cố làm cho anh quên người yêu. Nhưng Lương quên sao được Hồng. Chàng có tưởng rằng chàng lầm về thái độ, về tình hình của ba phần đối với chàng. Nhưng sau khi đọc bức thư của Hồng, chàng không còn ngờ vực gì nữa, tuy chàng biết hơn trước một điều : bà phán là di ghê chứ không phải là mẹ Hồng.

Biết thế, phỏng có ích gì ! Dù người ta là mẹ hay là di ghê, chàng cũng không lấy được Hồng, vì cứ theo lời Hồng viết trong thư, thì ông phán, chàng để hết quyền柄 trong tay



người vợ. Mà người dân bà ấy không ưng gả Hồng cho chàng, bắt chàng không được gả Hồng cho chàng, và trước mắt chàng đã thoát ra những lời độc địa, đau đớn, có thể giết chết người ta được, chứ đừng nói tống cõi người ta đi vội.

Không, chàng không thể tự

hạ cǎu cạnh Hồng nữa, chàng không thể nhứ tiếc người ấy nữa.

Nhưng chàng cũng phúc đáp thư

Hồng để tỏ hết lòng hy vọng, chờ mong. Thư sau của Hồng cho chàng biết rằng từ nay Hồng không được phép di Hà-nội nữa. Hồng dùng hết những chữ trào long nặng nề, để tả chân dung vật chất và tinh thần của người di ghê, của người dân bà thô bỉ, kiêng kỵ, tàn ác và ích kỷ.

Lương lại phúc thư an ủi Hồng khuyên Hồng nên cố nhanh nại. Giả Lương đem câu ấy tư khuyễn mình thì đúng hơn vì lòng tự cao tự đại của chàng đã bị tay người dân bà kia đâm một nhát thương sâu nặng, một nhát thương không bao giờ lành được. Mỗi khi chàng nhớ tới Hồng, thi nhát thương ấy lại đau trời lên. Mà chàng nhớ tới Hồng luon.

Để quên, chàng theo anh em đi chơi, đi nhảy, đi hát. Rồi chàng bao lâu chàng say mê dào Yến, người có cái dung nhan na ná giống Hồng, khiến buỗi gặp mặt đầu tiên chàng gọi dứa « Hồng của anh ». Yến lại gồng Hồng cả về giã cảnh : vì cứ theo lời nàng than thở thì gia đình nàng nàn nát vì người di ghê, đến đổi không chịu nổi sự ức chế hành hạ, nàng đã phải bỏ nhà, liều dân thân vào nghề xướng hát. Lương tin ngay và cho nàng nhập hội với mình, hội « bi tai nạn di ghê tàn ác và mất dạy », cát tên hán hước mà chàng đã đặt ra từ lâu.

Vi Hồng, vi nghĩ đến em gái Hồng, Lương đã châm chìa học và đã xin được dạy thêm giờ, tháng tháng kiếm nỗi ngoái trăm học. Chàng lại ăn tiêu cẩn kiêng nén đã dành được một món tiền dăm sáu trăm. Nay việc cưới Hồng chàng cho rằng không thể có được nữa, chàng liền dùng món tiền kia chuộc Yến về, thuê nhà cùng ở với nhau. Thấy thế, Thiện buôn rầu đâm ở tro một bà quen và xin đi dạy học, vì chàng đã dâu bằng thành chung.

(Còn nữa)

Khái Hưng

CHỈ CÓ HIỆU Chân - Long

Số 9 Phố Paul Bert
(gần nhà hát tág Hanoi)

là có đủ các kiều giầy phu nữ
Tân Thời và các kiều ví đậm
(Sacs pour dames) rất đẹp.
Bản khắp cối Đồng - Dương

Từ nay có thư từ gì xin liên đến
9 Paul Bert vì bản hiệu đã dọn hẳn
xuống đấy rồi.

Ngô Vi Thịt

N° 28 Bourrin, Hanoi
mà xem vận hạn, tình duyên, con cái, của cải, kẻ thù, người yêu...

Không tiếp khách tại nhà, xin gửi thư
và nếu trả tiền bằng tem thì xin gửi thư
bảo-dảm cho khỏi mất.

Une Peau Nouvelle

• Blanche et Veloutée -

-en
3 JOURS

PREMIER JOUR

TROISIÈME JOUR

Les Pores
Dilatés et les
Points Noirs

DISPARUS POUR TOUJOURS *

ES fâcheux points noirs, les boutons, les imperfections, les râches écaillés de la peau, un teint terne, ternie, tout cela provient de pores dilatés obstrués par des impuretés graisseuses que ni savon ni eau ne peuvent enlever. Tout pore dilaté est dû à l'irritation de la peau. Pénétrant instantanément dans les pores, la nouvelle Crème Tokalon, Couleur Blanche (non grasse), calme rapidement l'irritation des glandes cutanées. Elle dissout et enlève les impuretés profondes des pores et les points noirs, ramène les pores dilatés à leur dimension normale, blanchit et adoucit une peau sombre et râchue. La peau la plus sèche est tonifiée et rafraîchie. Les lignes de fatigue, l'aspiration et le luisant du nez sont complètement supprimés. Tonique, astreigante, nourrissante. Contient maintenant un mélange merveilleux de crème fraîche et d'huile d'olive prédirigées. C'est pourquoi la Crème Tokalon, Couleur Blanche, blanchit, adoucit la peau et lui donne en 3 jours, une beauté nouvelle et indestructible-impossible à obtenir autrement. Employez-la chaque matin.

NOTA : Si vous avez des rides, les muscles du visage affaissés, ou de stigmates de l'âge, vous devriez également nourrir votre peau avec du Biocel. On maintient réussis à obtenir cette substance précieuse du cœur des cellules cutanées profondes de jeunes animaux. Ces comme le Biocel de votre propre peau. La crème Tokalon (Couleur Rose) contient maintenant du Biocel mélangé exactement selon les proportions voulues pour conserver votre peau ferme, fraîche et jeune. Appliquez-en le soir avant d'aller dormir. Succès garanti ou argez rembourse.

AGENCE : 1 Maron A.Rochat et cie
76, Bd Gambetta Hanoi

E

PHIẾU DỰ THÍ
Ô CHỦ Ngày Nay

Bên kia sông

(Tiếp theo trang 8)

cứ xuồng tới, bắn tay nhỏ mảnh của nàng đặt trên trán tôi nồng vì chay nhảy ngoài cảnh đồng. Tôi còn nhớ mãi hình ảnh người con gái yêu kiều và tươi đẹp ấy, nỗi nhớ trong thời niên thiếu của tôi như một nàng tiên hiền hậu, giữa một vùng cây cỏ lấp ló.

Nhưng không bao lâu, tôi phải từ giã người bạn nhỏ của tôi; thày me tôi giỗ nhà lên Hà-nội, tôi cũng phải đi theo. Buổi cuối cùng của tôi với Tiến bên sông Sen vào một ngày mưa đông u ám và rét lạnh. Chúng tôi cùng nhau đi thăm một lăng cuội cùng mấy ông tượng đá vẫn ngồi yên trong cỏ; giờ xa nhau gần đến, có lẽ không bao giờ còn gặp nhau nữa, song chúng tôi còn trẻ quá không biết buồn. Đến lúc Thúy đặt tay lên vai tôi, em ái bảo :

— Bao giờ chị mới lại được gặp em?

Tôi bỗng thòm thèm cả người, nước mắt tràn ra khóc mắt, tôi gục đầu vào vai Thúy khóc.

Câu chuyện phải có lúc hết. Mười năm sau tôi mới lại có dịp trở về Văn-dương. Quang cảnh khác xưa : phô chợ bát giác sầm uất hơn, nhà ngói san sát. Nhiều người cũ ngồi bán hàng đều già, râu tóc bạc, và những trẻ cùng họ với tôi trước kia bảy giờ đã ngồi thay vào đây, thành những người lớn trông lạ hẳn đi.

Tôi sang bên kia sông : cái cầu sắt không còn nữa : một đêm gió

to, cầu đã sụp, và người ta cảng không sửa chữa vì con đường sang Bắc il người qua lại. Bây giờ qua sông phải dùng đò. Tôi qua đò lúc buồi chiều, lúc sương đã bắt đầu xuống lặn với khói trong mây chiếc thuyền chài đậu ở bến dưa ra. Một cảnh hoang lán đợi tôi : bên kia sông, giờ chỉ còn là mảnh đất bỏ hoang, cỏ mọc trên những thềm nền nhà cũ. Một cái quán nước cũ vẹo lồng bên bờ môt gốc đa cát. Cả một giày phô đã mất đi, những cây cối lơ thơ và sơ xác dưới gió chiều ; chỉ giang cây bén đẽ vẫn còn, vẫn như cũ, bến con đường xa thảm không bết vè đâu, con đường sáp dày ánh tối mèm mông, tận chân trời không có một bóng người nào.

Tôi không dám đi xa nữa ; buồn rầu, tôi trở lại đò, qua giòng sông đã xám dưới stron mù. Tôi không hỏi người lái đò xem những người trước ở đây bảy giờ đâu, tôi chắc anh ta cũng không biết. Thấy chán cầu gạch đèn rêu phủ, tôi nhớ lại người bạn nhỏ của tôi, nhớ đến Thúy, dáng điệu thuỷ mi dáng yêu của nàng, cái vẻ buồn lùn nோ cõng phảng phất trên mặt nàng, bảy giờ tôi đoán biết đã che kín bao nhiêu sự đổi thay đau đớn. Đôi mắt nồng nhu vòng tròn trong thảm tối đã được soi thay cái duy vị của cuộc đời.

Lên bờ, tôi còn quay lại lăng cuội nữa, nhìn giang cây, cái quán, với láng mạc xia xu xa dưới chân giải núi tản dẫu kia : vung bén kia sòng đổi với lối không còn bí mật nữa, chỉ còn cho tôi trông thấy cái buồn thảm của đất nghèo.

Thạch-lam



120 bougies

Đèn măng - sông

TITO LANDI

Hiệu đèn măng - sông
không bơm tốt nhất
bên Pháp.

ít hao, tiện dùng không
sợ rủi-ro, dễ sáu.

Đèn Tito Landi có 2
cơ sáng :

40 bougies

120 bougies

Manchon. — Măng-sông
TITO LANDI 120 bougies
nhân bạc.

Măng-sông **TITO LANDI**
40 bougies nhân đỏ.

Có trữ bán nơi :

Lê - huỵ - Lê, 70 Rue des Paniers

Đặng-văn-Tốn, 29 Rue du Coton

Quảng-hưng-Long, 79 Rue des Paniers



Quả và tri
CẨM-NHỆT
có
BAN-TRAI
KINH-PHONG

Thới bình 15 Phúc

BẢN KHẬP NỐI

N400 TỔNG ĐỘC PHƯƠNG Cholon

SÀI NHUNG BÁCH BỘ
Bản ông tinh khi loáng, dương sỹ kém, da bì kinh nguyệt không đều, mẩn sa, là những biến trạng của sự say như say trong thân thể mà nguyên nhân là ta làm ra được tình khí (đường không cường), nên da có vị bắc học tìm ra phép tiếp hạch của loài vật iao hoan đồng cho người ta. Phương thuốc Sâm nhung bách bộ ngay đến bộ máy sinh-dục của người ta làm cho trẻ il khởe ra như người được tiếp hạch. Bản ông thi tráng dương và tinh khí đặc, da bì điều kinh và huyết tốt, ngày kiển biến ngày có thể trông thấy được, vì chỉ dòng hết một hộp đã thấy tinh đặc và kiện, huyết tốt và kinh điều ăn ngon miếng, ngủ yên đặc và tinh thần minh mẫn sáng khai là thường.

Mỗi hộp giá 1p.00. Bản ông dùng thứ bạc sáp vàng ; da bì dùng thứ vao sap trắng, cách dùng thuốc có nồi rõ trong đơn & hộp thuốc.

THUỐC LÂU HỒN - KHÈ SỐ 30

Vì đã lát với người có bệnh lậu bị lây. Cố khe tại mình rực rợt, nhọt mót quâ, nhọt mót quâ, hay là tại người da bì có bịnh khí hư, có kinh nguyệt mà mình mắc bịnh da thô, không có mồi mai hay đã lâu dùng thuốc lâu Hồng-Khè số 30 đều khỏi cả, nhẹ chí vái hôp là khỏi rút. Thuốc dễ uống không công phat, dễ làm việc như thường. Bệnh grang-mai, phâk phât ngoái, daun srong rát thit, & tai mót mât phát may day ra mào gá baos khé uống thuốc grang-mai Hồng-Khè số 14 nhẹ chỉ 2 hộp khỏi hẳn. Bệnh dù nguy hiểm đến đâu cũng có thể cải tử hồi sinh được. Không hại sinh lực, không công phat. ống thuốc đĩ làm việc như thường. Bi bênh Ha-cam (chancro mon) cải lùi & chế biến không thôi, uống thuốc này càng mau khỏi. Mỗi hộp giá 0p60.

N G H I E N H U I

Tinh ngô giòn yên Hồng-Khè số 20 là một phương thuốc cao nhâ Boan đã thí nghiệm, không có một ti thuốc phiện nào, nên ai cao thuốc phiện cũng bo bùn dryc, không bao giờ bùt lại nữa. Hết nhẹ chỉ 1p00, bút ném hâm hêt 5, 6 đồng bạc là bo bùn dryc, trong khi uống thuốc cao vẫn đì làm việc như thường, sau khi bùt rồi không sinh ra chứng bệnh gì khác cả. Thuốc nước nỗi chai mít đồng, thuốc viên mít hộp 0p50. Các ngai cao dùng nỗi sai nhời xin trả lại tiền gấp đôi. Vì đã có hàng mấy nghìn người dùng thuốc Tinh-ngô giòn-yen số 20 này bùn dryc được thuốc phiện rồi.

KHÍ HƯ, BẠCH DÁI HÀ

Các bà thấy kinh tẩm dứa sần-món bằng nước lạnh kinh bê lại thành bê, ra khí hư, là vi sinh để nhiễm lẩn, vi quả tu lý phản oai cùng thành bê khí hư, cũng có it bê bị truyền nhiễm mọc bệnh tinh thành bệnh ra khí hư, ra như mũi, như hõi, như gao, nặng thì nhức hõi, đau lung dae bụng dưới, nỗi cục, sung túc, sang túc (dần côn) chóng mặt sám tối mắt. Uống thuốc khí hư Hồng-Khè số 60 trong 24 tiếng đồng hồ đỡ hẳn, thường chỉ một hộp là khỏi hẳn, mỗi hộp giá 1p00.

N H A THUỐC HỒNG-KHÈ

Có danh tiếng đã lát nám, xem mạch cho đơn bản thuốc bao chế, bốc thuốc chén, có rất nhiều các phương thuốc hoàn tán cao dan già truyền và kinh nghiệm đóng chai hộp theo phương pháp Âu-Mỹ rất linh khết, bán khắp nước Nam, bao sang cả Tây, Tàu, Ai-lao, Cao-mèn, chữa các bệnh nguy hiểm của người lót trê con. Có biểu hai quyền sách : **Gia-Binh Y-dược** và **Hoa-Nguyệt Cẩm-Nung** để giúp ích cho mọi người biết rõ các căn bệnh và biết cách tránh các tật bệnh.

Hồng-Khè 38 Route de Hué (chợ hòm) Hanoi, Téléphone 755

BÁI-LÝ : Haliphong 167 Phố Cầu-Bát; Namdinh 28 phố Bến cùi ; Hué Battien ; rue Paul-Bert, Saigon 148 Albert ter Dakar ; Pakse Nguyễn-vân-Gia Rue Police Baclieu Trang-biếu-Nghĩa ; Long-Xuyên-Hồ-Blai ; Mỹ-Tho Móng-Hoa ; Cántho Nguyễn-vân-Nhiều ; Haldwong Quang-Huy ; Tuy-Hòa Tân-Tranh ; kháp nám trung cõi Hán-Pháp có tới trên 100 nhà đại-ly ; những nhà buôn cao lầu nhieu đèn & bán thuốc Hồng-khè, xin các ngài gần dâu mua dây cho tên, nếu not náo chưa

có tin viết thư về 23 số Hué Hanoi, mua thuốc theo cách tính hóa giao ngan.

*Muốn được mạnh khỏe, không
gì hơn là dùng rượu Cognac*

MARTELL



*Đại lý độc quyền
L. Rondon et C° L^{td}
18, Bd Đông-Khanh*



CON ĐÀN CON ĐỒNG VÌ AI ?

Vợ chồng tôi làm bạn với nhau đã hơn mươi năm mà sự sinh nở rất chậm vặt, sinh cháu nào bỏ cháu ấy, thực là buồn giầu khôn xiết. Chúng tôi thiếp nghĩ có của mà chẳng có con cũng buồn, ngày đêm chúng tôi chỉ còn biết cầu giờ khấn phật cho được vài mụn cháu để khuây khỏa trong lúc xa nhà xa cửa. Chúng tôi hét hết cầu từ đèn này, cùng vài phủ kia mà vẫn không được như ý nguyện, may thay cách đây hơn một năm (1936) tôi nghe danh có một nhà tiên tri rât rỏi, có thè bão cho tôi biết mọi nhẽ dì lời hạnh phúc, tôi bèn viết thư lên yêu cầu tiên sinh chỉ dùm, tôi chỉ gửi có tên tuổi của tôi và vợ tôi. Cách được vài hôm tôi nhận được những lời chỉ giáo của tiên sinh. Trong đó tiên sinh có khuyên tôi nên thay cái giường nằm từ khi chúng tôi lấy nhau đi, và tiên sinh có giáng rằng nếu vợ tôi thụ thai tề ban ngày thì mới nuôi được. Tôi cũng chưa tin, sau đó được chín tháng hơn thì vợ tôi sinh cháu gai, và đến nay nay sinh luôn cháu gái, từng ấy thi giờ cũng đủ cho tôi nghiệm lời của tiên sinh là tiên thánh. Vậy nay có vài lời bá cáo để giới thiệu cùng bà con trong khắp xứ Đông-Đương nên mau mau gửi chữ ký tên mình, tuổi (không cần ngày sinh tháng đẻ) chỉ có 7 hảo mộ quẻ mà ta có thể rõ hết nguồn.

Xin cứ đề : Professeur KHÁNH SƠN — 38 Jambert, Hanoi.

Nếu trả tiền bằng tem thi nên gửi thư bảo đảm cho chắc

M. Hồ Văn Đào
Ex : comptable mine Hongay